

Samen bouwen op heilige grond

Samen bouwen: met elkaar de grond voorbereiden.
De ondergrond goed evalueren, plannen maken met de
Goddelijke architect, fundamenten uitzetten en bouwen,
gebouw optrekken en de kamers inrichten.
Elke steen die gebruikt wordt
moet gereinigd en vernieuwd zijn.
Als voorbeeld zien we in de bijbel Nehemia
en de herbouw van Jeruzalem.



Gods plan: Heilig, smetteloos en onberispelijk voor Hem staan.

Kol1:21-23

- *²¹Vroeger waren jullie vijanden van God. Jullie hoorden niet bij hem, want jullie deden slechte dingen.*
- *²²Maar God zorgde ervoor dat er vrede kwam tussen Hem en jullie. Want hij liet zijn Zoon mens worden, en sterven. En door de dood van zijn Zoon zijn jullie zonden vergeven. Zo zorgde God ervoor dat jullie heilig, goed en volmaakt voor zijn troon kunnen staan.*
- *²³Maar dan moet jullie geloof wel sterk en krachtig blijven. Jullie moeten blijven vertrouwen op het goede nieuws dat verteld is aan jullie en aan alle andere mensen op aarde. Ik vertel dat goede nieuws als dienaar van God.*



Gods plan: Heilig, smetteloos en onberispelijk voor Hem staan.

- Zonder zonden
- Geledigde rugzak
- Genezen

Dit is een uitdaging voor ieder persoonlijk. Zo kunnen we rein en zonder smet naast elkaar staan om te bouwen en om uitnodigend te zijn voor hen die het moeilijk hebben of op zoek zijn naar de Heer Jezus.



Ps 139: De Heer kent je zitten en je opstaan.

- De uitnodiging van de Heer is om rein voor Hem te staan. Hij weet in zijn liefde wat we nodig hebben en nodigt ons steeds uit.
- Een dagelijkse opdracht om op 'Heilige grond' te gaan staan.
- Dit houdt in: zonden belijden, pijn en strijd bij Hem brengen, Hij heeft al alles op zich genomen en wacht steeds weer op elk van ons. Hij weet al alles waar we mee bezig zijn.
- Dikwijls ervaren we dat er remmen zijn die ons tegenhouden om deze weg te gaan. Hier vrij van komen is nodig.

Wat zijn deze remmen?

- Gewoonten die ons eigen zijn geworden en die hun oorsprong vinden in onze opvoeding of in wat we hebben meegemaakt. Het zijn vaste patronen waar we soms niet van door hebben dat ze ons van de Heer weghouden.
- Zonden vanuit de generaties, die ons binden en waar we soms geen weet van hebben maar die onze vrijheid kunnen in de weg staan. Bv zonden ivm foute seksualiteit kunnen tot 10 generaties verder invloed hebben. (Vind je terug in het OT in o.a. Exodus)
- Schaamte en /of angst die ervoor zorgt dat we dingen niet durven onder ogen zien en er daardoor niet mee naar het kruis gaan.
- Trots die ons blind maakt voor onze eigen wandel.
- Zo kan je voor jezelf nog dingen invullen.....



Verbreken van transgenerationele banden/ Hoe merk je dit?

- Dikwijls merken we dat we vast komen te zitten in onze groei. We groeien en worden dan weer terug geslagen.
- We worden steeds weer met dezelfde problemen geconfronteerd en blijven a.h.w. in een cirkel draaien.
- We zijn niet in staat om gezonde keuzes te maken . Het is of onze wil geblokkeerd wordt.
- We worden moedeloos en depressief en riskeren om bij de pakken te blijven zitten.

Verbreken van transgenerationale banden : Hoe tewerk gaan

- We zijn een ernstig Wedergeboren christen
- Gedoopt in de Heilige Geest
- Maar ondervinden problemen op geestelijk, psychisch of fysisch vlak (lichamelijk, materieel...)
- Het kan zijn dat we hier herstel en bevrijding nodig hebben:
Joh 10:10 *Ik (Jezus) ben gekomen, opdat zij **leven** hebben in **overvloed**.*
- 1Joh 5:18: *Wij weten, dat een ieder, die uit **God geboren is, niet zondigt**; want Hij, die uit God geboren werd, bewaart hem, en de boze heeft geen vat op hem.*

Verbreken van transgenerationele banden



Het kruis: van vloek naar zegen

Is aan te raden om dit met begeleiding te doen

Vrij van het verleden

- In tegenwoordigheid van *Gods Geest* die ons hierin begeleidt en inspireert.
- **Jezus is onze Redder en Heer**
- **Zonde belijden**, eerlijk en bereid zijn om er radicaal mee te breken, Banden verbreken waar nodig.
- **Anderen vergeven** die tegen ons zondigden
- **Radicaal engagement** naar *God*; Hem gehoorzamen en dienen
- We ontwikkelen een leven van aanbidding en gebed
- Plaatsvervangend **vergeving** vragen voor de zonden van ons **voorgeslacht** en **negatieve zielsbanden** met hen breken
- Vragen aan de **Heilige Geest** om de leeggekomen plaats met zijn tegenwoordigheid **te vullen**

Onder leiding van *Gods Geest* over de generaties gaan,
banden verbreken, vrijgekomen plaats vullen met wat de Heer wil geven.

Hierdoor worden we totaal vrij

Hemelse gerechtshof

- Ps 100:4

Ga Zijn poorten binnen met een lofoffer, Zijn voorhoven met een lofzang; loof Hem, prijs Zijn Naam.

Enter his gates with thanksgiving and his courts (rechtbank) with praise; give thanks to him and praise his name

- Luc 11:2: *Hij zeide tot hen: wanneer gij bidt, zegt: Vader, uw naam worde geheiligd...*

God wordt hier Vader genoemd=**relatie**

- Luc 11:5: *...wie van u zal een vriend hebben...*

God wordt hier vriend genoemd=**relatie**

- Luc 18:2-8: *Het verhaal van de onrechtvaardige rechter*

God is onze **rechter**



Hemels gerechtshof

- ▶ Dan 7:9-10: (In Openbaring wordt ook naar deze tekst verwezen) *Terwijl ik bleef toekijken, werden tronen opgesteld, en een oude van dagen zette zich neder; zijn kleet was wit als sneeuw en zijn hoofdhaar blank als wol; zijn troon bestond uit vuurvlammen, de raderen daarvan uit laaiend vuur en een stroom van vuur laaide op en vloaide voor Hem uit; duizendmaal duizenden dienden Hem en tienduizend maal tienduizenden stonden voor Hem. De vierschaar (rechtbank) zette zich neder en de boeken werden geopend.*
- ▶ *Studie hierover o.a. boeken van Valkema en Hendeson*



Zacharia 3: 1-5

Het vierde visioen: de hogepriester Jozua.
Profetie over Gods Knecht, de Spruit

3¹Daarna liet Hij mij de hogepriester Jozua zien, die voor het aangezicht van de Engel van de HEERE stond, terwijl de satan aan zijn rechterhand stond om hem aan te klagen.

2²De HEERE zei echter tegen de satan:

De HEERE zal u bestraffen, satan! De HEERE, Die Jeruzalem verkiest, zal u bestraffen. Is deze Jozua niet een stuk brandhout dat aan het vuur ontruikt is?

3³Nu was Jozua in vuile kleren gekleed, terwijl hij voor het aangezicht van de Engel stond.

4⁴Toen nam Hij het woord en zei tegen hen die voor Zijn aangezicht stonden: Trek hem de vuile kleren uit! Daarop zei Hij tegen hem: Zie, Ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen en zal u feestkleren aantrekken.

Zacharia 3:1-5

Jezus YHVH



e
n
g
e
l
e
n



satan



De troon van genade

- Hebr 4:16: *Laten we daarom met **stoutmoedigheid toegaan tot de troon der genade**, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen ter gelegener tijd.*

In dit gerechtshof mag iedere geestvervulde gelovige binnengaan.



Onze persoonlijke boekrol in de hemel



Psalm 139:16:

¹⁶Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien,
en zij alle werden in Uw **boek** beschreven,
de dagen dat zij gevormd werden,
toen er nog niet één van hen bestond.

In het Koninkrijk van God is er voor elk van ons
een boekrol van ons leven.



Hoe praktisch hiermee aan de slag gaan: Hoe ga ik hiermee om.

- Ik stap nagenoeg dagelijks in de hemelse rechtbank. Omdat het mijn verlangen is om rein en heilig voor de Heer te staan, zonder puin dat mijn relatie met de Heer zou in de weg staan, waardoor ik bruikbaar ben voor Hem.
- Ik stap binnen en haal me voor de geest:
 - de Vader op zijn troon.
 - Ik zie in de geest Jezus Rechts naast de Vader staan als mijn advocaat.
 - Ik weet ook dat Gods Geest bij me is als mijn raadgever en trooster.
- In de Geest kijk ik of satan reeds aanwezig is in het gerechtshof; als niet nodigen we hem uit.
- Ik vraag aan de Vader, die rechter, is dat satan de '**terechte aanklachten**' naar voor brengt. Dat kunnen zonden zijn die ik bewust maakte, kunnen relatiefouten zijn, kan zijn dat ik ongewild iemand heb gekwetst..... Let wel: alleen **terechte** aanklachten.



Hoe praktisch hiermee aan de slag gaan: Hoe ga ik hiermee om.

- Op deze terechte aanklachten pleit ik schuldig en belijd deze en breng ze aan het kruis. Jezus nam deze allen aan het kruis en hij wast me rein door zijn bloed en doet me een wit kleed aan.
- Als ik merk dat ik blijf vasthangen in schuldgevoelens die aan mij blijven kleven dan kan het zijn dat die te maken hebben met onterechte aanklachten.
- Dan vraag de Vader dat Satan geboden wordt de **onterechte** aanklachten te laten zien. Ze zijn onterecht en horen dus thuis bij de aanklager en ik heb daar geen verantwoordelijk over. Zo kan ik die schuldgevoelens ook loslaten en daar laten waar ze horen.
- Als je dit in alle eerlijkheid doet, met Gods Geest mag je er ook zeker van zijn dat niets blijft liggen. In onze dagelijkse wandel begaan we elk van ons misstappen, maar de Heer wil ons rein in Zijn koninkrijk laten wandelen.



Hoe praktisch hiermee aan de slag gaan: Hoe ga ik hiermee om.

- mijn **vuile klederen** worden **weg genomen**
- Ik word bekleed met een **wit linnen kleed**
- Oordeel mij met een **rechtvaardig oordeel** (het zwaard van God scheidt de zonde en datgene waarvan je beschuldigd werd af)
- Het **geschreven verdict** (van onschuld) (Komt in je boekrol.= vonnis)
- **Oordeel** voor alles wat **niet onder het bloed** is
- **Herstel** van wat gestolen werd
- Het **verdict op aarde** proclameren
- We **vergeven** wie ons gekwetst heeft

Verlaat met dankbaarheid het gerechtshof.



Wandelen in Gods Koninkrijk

- Als ik uit het gerechtshof kom ben ik gekleed met het wit kledingstuk van reinheid.
- Ik ben dan ook welkom in Gods koninkrijk en kan daar bij de Vader en Jezus door Zijn Geest die in mij is, datgene halen wat ik voor die dag of voor een bepaalde taak nodig heb.
- 1Joh 4:4 *Lieve kinderen, u bent uit God en u hebt hen overwonnen, want Hij Die in u is, is groter dan hij die in de wereld is.*
- Zo kreeg ik ivm mijn pastorale roeping een prachtig kledingstuk met edelstenen die een teken zijn van de heiligheid van de Heer, een ring met een prachtige edelsteen die een teken is van Zijn autoriteit, en degelijke bergschoenen om op alle bodems te kunnen wandelen.
- Zo wil de Heer je telkens voorzien van datgene wat je in een bepaalde situatie nodig hebt en waar je mandaat voor hebt.



Gevolg

- ▶ In mijn leven en in het werk dat ik voor de Heer doe heb ik gemerkt dat door zo met de Heer te wandelen er zegen rust op wat ik doe, op wie ik met de Heer begeleid en op mezelf.
- ▶ Ik weet dat Hij in mij kan werken en dat Hij door mij dan zichtbaar wordt.
- ▶ Steeds opnieuw voel ik me geroepen om de stappen te zetten om heilig voor de Heer te staan en om datgene te kunnen doen wat in de boekrol van mijn leven staat.
- ▶ Door mijn wedergeboorte werd deze weg open gemaakt en kreeg ik eeuwig leven. Met mijn wandelen langs de hemelse rechtbank en in Zijn koninkrijk, groei ik in gelijkvormigheid aan Hem en weet ik dat Hij steeds genadig en liefdevol is om me elke keer weer totaal rein te maken en herstel te geven.



Individueel en in de gemeente

- ▶ Ik heb hier gesproken over ieders individuele weg en uitdaging naar heiligheid. Zoals ik en het begin aanhaalde kunnen we zo als gereinigde stenen mooi ingebouwd worden daar waar de Heer ons in Zijn bouwwerk heeft voorzien met alles wat we hebben; onze persoonlijkheid, onze talenten, onze roeping...
- ▶ Ditzelfde geldt ook voor ons als gemeente. Als ieder lid van de kerk 'rein en heilig' voor de Heer staat, kunnen we ook als gemeenschap werken aan een heilige wandel en alles opruimen wat niet van Hem is. Elke beslissing, elke zonde als gemeenschap, elk optreden dat besmet is door het wereldse gedachtengoed, verbreken in de naam van Jezus.



Individueel en in de gemeente

- ▶ Dit kunnen we doen door, na individuele heiliging, ook als gemeenschap door onze erfenis te gaan en naar de Hemelse rechtbank te gaan en heiliging ontvangen. Jezus heeft aan het kruis alles al op zich genomen en wil ook onze gemeenschap voor 100% vrijzetten als we tot hem komen en belijden waar er terechte aanklachten zijn en ons dan laten vervullen door de volheid van zijn Geest.



Individueel en in de gemeente

- ▶ We hebben 2022 reeds met elkaar ingeluid. We besloten ook om samen te bouwen. (het nieuwe jaarthema).
- ▶ Vandaar het idee om eerst puin te ruimen voor we bouwen.
- ▶ Puin ruimen wil zeggen, datgene wegnemen wat degelijk en sterk bouwen in de weg staat.
- ▶ Het wil ook zeggen dat een degelijk fundament onontbeerlijk is. Dat kan soms op oude ruïnes zijn maar wel zo dat het nieuwe gebouw stevig staat.
- ▶ Vandaar een uitnodiging om hier individueel en als gemeente aan te werken. Wat ik hiervoor aanhaalde kunnen goede handvatten zijn op deze weg.



Individueel en in de gemeente

- Wat is het fundament? Jezus, als zoon van de Vader die alles op zich nam en elk van ons reinigt door zijn bloed en die ons de Heilige Geest gaf om in ons te wonen.
- Hij woont door zijn Geest in ons en overtuigt ons van Zijn waarheid waarbij ongerechtigheid totaal niet op zijn plaats is.
- Via elk van ons individueel en ook ons samen als kerk, rein en heilig voor Hem kan God zijn heilswerk voortzetten in deze wereld die snakt naar Gods plan en Gods tegenwoordigheid.
- Ik wil jullie allen uitnodigen om deze weg van heiliging te gaan om zo als bruid zonder vlek en rimpel voor de Heer te kunnen staan.
- Ons klaarmaken om mensen in nood hier in Mechelen in contact te brengen met onze Geweldige Heer die ons allen zo enorm lief heeft.

Liefde

➤ Woord van de Heer:

Jullie elk apart en ook samen zijn parels in Mijn hand.
Ik zal jullie nooit loslaten en blijf jullie uitnodigen om
Mijn weg van heiliging te gaan in volle gemeenschap met Mij!

