

Het NIEUWE NORMAAL

A. Het nieuwe normaal vanaf Jezus

Met de **corona-crisis en -pandemie** moesten we ons anders gaan gedragen, om de epidemie van deze listige vijand tegen te gaan. Misschien zullen onze sociale gedragingen voor velen van ons nooit meer hetzelfde zijn. We zien wel hoe het loopt.

Maar **sinds Jezus Zich offerde, opgewekt** werd uit de dood, terug naar de **hemel** ging en plaats nam aan de **rechterhand van de Vader**, en de **Heilige Geest zond** met Pinksteren; **sindsdien is er voor gans de wereld een “ NIEUW NORMAAL “ gekomen.** Door het geloof in Hem is er een vernieuwing gekomen in het denken, doen en laten, spreken en zwijgen.

Die uitspraak “ het Nieuwe Normaal “ wordt wel eens in de pers gebruikt. Maar vorig jaar heeft **Joop Strietman** deze uitspraak in een preek bij ons gebruikt voor de komst Jezus 20 eeuwen geleden. En hij heeft dit dan hoofdzakelijk uitgewerkt voor de zendingsopdracht die Jezus toen aan Zijn leerlingen gegeven heeft.

Ik wil dit nu vanuit Pinksteren belichten voor het dagelijks leven van de gelovigen, voor ons.

Gans het NV staat vol met dit “ nieuwe normaal “ door de vervulling met,
en onder de leiding van Gods Geest.

Laten we **enkele merkwaardige teksten** hierover doornemen.

B. Lezen : Hebr 12: 18-24 >>> **lezen**

Vs 18a, 22-24 : “ *Want u bent niet tot een tastbare berg genaderd*

Maar u bent genaderd tot de berg Sion

- *en tot de stad van de levende God, tot het hemelse Jeruzalem*
- *en tot tienduizendtallen van engelen, tot een feestelijke vergadering*
- *en tot de gemeente van de eerstgeborenen, die in de hemelen opgeschreven zijn,*
- *en tot God , de Rechter over allen,*
- *en tot de geesten van de rechtvaardigen, die tot volmaaktheid zijn gekomen,*
- *en tot de Middelaar van het nieuwe verbond Jezus,*
- *en tot het bloed van de besprenging, dat van betere dingen spreekt*
dan dat van Abel.

Merk op dat dit alles **in de verleden tijd geschreven** is voor de gelovigen.

Het IS DUS GEBEURD, en het **zal zijn volledige vervulling krijgen als we bij Jezus en onze Vader thuis gekomen zullen zijn.**

Het is dus niet alleen voor de toekomst, maar **ook voor het gelovige NÚ.**
Ik heb sommigen het **alleen horen stellen voor de toekomst , en niet voor het leven nu.**

Dat is onjuist, want er staat : **U BËNT GENADERD.**

1. **“ Maar u bènt genaderd tot de berg Sion en tot de stad van de levende God, tot het hemelse Jeruzalem “**

Sion is de berg waar de tempel op gebouwd was. Doch hier is duidelijk de **tegenstelling** gemaakt van de tastbare berg Sinai van het Oude Verbond, met de niet tastbare berg Sion van het Nieuwe Verbond, dat is de stad van de levende God, dus het hemelse Jeruzalem dat bij de voleinding uit de hemel zal neerdalen.

Daar zijn wij tot genaderd, **niet meer met grote angst** zoals toen bij de Sinai met de verschrikkelijke natuurverschijnselen. Wij krijgen uitzicht op het Hemelse Jeruzalem dat onze moeder is, staat er geschreven. Het zal een kubusvorm hebben met 2200 km zijde, dus ook in hoogte (Op 21: 16).

Dit hebben we in **genade te danken aan Jezus**, die Zijn bloed gaf om ons te **verlossen**, te **reinigen** en te maken tot **zonen en dochters** van de Levende God, zelfs tot **erfgenamen** van alle de beloften, met als voorschot en **onderpand de HG** die Jezus ons gaf omdat we Hem geloven en gehoorzamen.

Dat is sinds de komst van Jezus, en ons geloof in Hem, ons nieuw normaal geworden !

Dank U, Heer Jezus, dat U voor ons blijft pleiten en Uw Geest in ons wil wonen.

2. **“ - en tot tienduizendtallen van engelen, tot een feestelijke vergadering “**

Met onze **blik op het Hemelse Jeruzalem** zien we in de Geest **engelen**, en kunnen we ons nu al verheugen over hun nabijheid. En het feest zal volkomen worden als we onze bewaarengelen zullen zien, zij die ons beschermd hebben van in de moederschoot.

Dat is sinds de komst van Jezus, en ons geloof in Hem, ons nieuw normaal geworden !

Heer open onze ogen, en geef ons door Uw Heilige Geest dat vergezicht, zodat we dit nu ook al kunnen beleven, in grote dankbaarheid.

3. **“ en tot de gemeente van de eerstgeborenen, die in de hemelen opgeschreven zijn”**

De eerstgeborenen in het **OV** waren aan God toegewijd, zij hadden voorrechten, omdat ze **tot Gods heilig eigendom** geworden waren.

Er staat in het NV, in **Kol 1: 15-18** dat **Jezus de Eerstgeborene** is van gans de schepping én de Eerstgeborene uit de doden.

En in **Jak 1: 18** staat : **“ Overeenkomstig Zijn wil heeft Hij ons gebaad door het Woord van de waarheid, OPDAT wij in zeker opzicht eerstelingen van Zijn schepselen zouden zijn.”**

Zo worden wij al gerekend bij de eerstgeborenen, die in de hemelen opgeschreven zijn in het Boek des Levens. **Door Jezus mogen wij NU AL naderen tot de troon van de genade**, door het voorhangsel, dat het geofferde lichaam van Jezus is.

Jezus heeft ons al een **woning bereid** in de hemel, dat zegt Hij in het Johannes-evangelie. Zien we daar naar uit ?

Wij behoren nu al tot de gemeente van de eerstgeborenen, en onze namen zijn in de hemelen opgeschreven. Dat zei Jezus ook toen de 12 terug kwamen nadat Hij hen uitgezonden had. Dat staat in **Luk 10: 20** :

*“ Verblijd u echter niet daarover dat de geesten aan u onderworpen zijn, maar **verblijd u erover dat uw namen opgeschreven zijn in de hemel.**”*

Dat is sinds de komst van Jezus, en ons geloof in Hem, ons nieuw normaal geworden !

Dank U Heer voor de formidabele toekomst die U ons voorbereid hebt !

4. *“ - en tot God , de Rechter over allen, “*

God blijft de rechter van en over alle mensen van alle tijden. Doch door Jezus zijn we gerechtvaardigd geworden, door het geloof in Hem, en mogen we tot **God naderen, als kinderen naar hun liefhebbende Vader**. Niet meer met schrik voor onze God en Vader, wèl met ontzag, en toch in vertrouwen **zonder angst**.

Wij zullen Jezus ontmoeten als onze Verlosser en Bruidegom.

Die zekerheid geeft de Heilige Geest in ons, die ons Abba Vader doet zeggen.

Wie echter Jezus weigert te aanvaarden, of Hem weigert te gehoorzamen, zal onder het Oordeel komen, en Jezus ontmoeten als Rechter door God aangesteld, en dus niet als Verlosser.

Dat is sinds de komst van Jezus, en ons geloof in Hem, ons nieuw normaal geworden !

Dank U Jezus, dat U ons de weg opende naar de Vader. U bent de enige toegang tot Vader, en hebt ons dat voorrecht verleend, omdat we U geloven.

5. *“- en tot de geesten van de rechtvaardigen, die tot volmaaktheid zijn gekomen,”*

Er staat in **1Pe 4:6** dat ook **aan de overledenen het evangelie verkondigd** werd. Dat deed **Jezus** tussen Zijn sterven en opstanding. Zodoende zijn de rechtvaardigen uit het OV, en dezen die in Jezus gerechtvaardigd werden door het aannemen van Zijn NV, bij de Heer **in de hemel tot volmaaktheid gekomen**. En wij zijn **in de Geest tot hen genaderd**, in het vertrouwen dat wij hen eens zullen vervoegen,

en oog-in-oog staan voor **onze Koning en Vriend Jezus, als Zijn Bruid**.

Dat is sinds de komst van Jezus, en ons geloof in Hem, ons nieuw normaal geworden !

Dank U Vader dat we bij de Bruid van Uw Zoon Jezus mogen horen.

6. *“- en tot de Middelaar van het Nieuwe Verbond, Jezus,”*

In **1Tim 2:5** staat dat er **één God** is, en **één Middelaar** tussen **God en mensen** is : Jezus. **Dàt is het NV** in, door en mèt Jezus.

Tot Jezus zijn we dus genaderd, om ons te bekeren van ons oude leven en onze eigenzinnige weg. En we kunnen dat altijd, ja altijd opnieuw doen, zoveel dat nodig is. En dat tot we Hem zullen zien van aangezicht tot aangezicht, en stralend voor Hem zullen staan, gereinigd door Zijn bloed.

Dat is sinds de komst van Jezus, en ons geloof in Hem, ons nieuw normaal geworden !

Vader, wat een voorrecht om een Middelaar en Pleiter voor ons te mogen hebben, die ons rechtvaardig maakte, en telkens weer reinigt, zodat wij witter dan sneeuw zullen zijn, door Jezus' bloed.

7. “- **en tot het bloed van de besprenkeling, dat van betere dingen spreekt dan dat van Abel.**”

Op de jaarlijkse **Grote Verzoendag**, besprengde de **hogepriester** het verzoendeksel van de ark van het Oude Verbond met bloed van dieren, tot verzoening van alle ongeweten zonden van dat jaar. In **Hebr 10: 3-4 en 10-11** staat:

“Maar nu wordt men door deze offers **elk jaar opnieuw aan de zonden herinnerd. Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonden wegneemt.**

Op grond van die wil, zijn wij **geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus, voor eens en altijd gebracht. En iedere priester stond wel dagelijks te dienen en bracht vaak dezelfde slachtoffers, die de zonden toch nooit zouden kunnen wegnemen,** “

Door Jezus offer aan het kruis, hebben wij een unieke, enige, voor altijd geldende Allergrootste Verzoendag.

En daar mogen wij elk moment gebruik van maken, door onze zonden te belijden.

Want Hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonden dan te vergeven, en ons te reinigen van alle ongerechtigheid (1 Joh 1:9).

Er staat ook: **het bloed van Jezus spreekt van betere dingen dan het bloed van Abel. Dat laatste roept om vergelding** zegt Jezus in Luk 11: 49-51 , en het bloed van dieren in het OV is ook **niet meer nodig om te verzoenen in het NV.** Want het bloed van Jezus spreekt van betere dingen dan dat van Abel, nl van **vergeving, reiniging, verzoening en herstel van ziel en lichaam.** En daar mogen wij al **ten volle NU** gebruik van maken.

Met Jezus is het **volmaakte gekomen, het volmaakte verzoenende offer** dat de **vijandschap met God teniet gedaan** heeft, en nog altijd doet.

DAT IS ONZE BLIJDSCHAP !

En dat begrijpen we door de Heilige Geest, de Trooster, de Geest der Waarheid.

Dat is sinds de komst van Jezus, en de uitstorting van Heilige Geest op alle mensen, en sinds ons geloof in Hem en onze gehoorzaamheid aan Jezus, ons nieuw normaal geworden !

Dank U Vader, voor de diepe blijdschap die onder alles ligt als een fundament, de blijdschap van de verlost en kinderen van God.

C. Het Nieuwe Normaal bij de eerste gelovigen.

Hier lezen we hoe de eerste gelovigen dit NIEUWE NORMAAL TOEPASTEN

1. Lezen Hand 4: 23-31

Al minstens 30 jaar **blijft Ha 4: 23-31 mij inspireren**, doch wat doe ik er mee ?

Piet en Jan komen in hun gemeente van gelovigen terug van de bak en van het verhoor door het Sanhedrin, het hoogste raadsorgaan van Israël. De gemeente hoort hun verslag.

- 1) Ze beginnen vooreerst met **God te loven** en groot te maken.
- 2) Daarna **citeren ze psalmen** die de HG hen ingeeft om te koppelen aan hun actualiteit.
- 3) Ze noemen bij name **degenen die hen vervolgen.**
- 4) **Dan bidden ze.** Ze bidden **NIET dat deze vervolgers tot inzicht zouden komen** en hun vervolging zouden stoppen, **NEEN.**

Ze bidden WÈL : “**geef Uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid Uw Woord te spreken doordat U Uw hand uitstrekt tot genezing en er tekenen en wonderen gebeuren**”

door de Naam van **Uw heilige knecht Jezus** . "

Dat wil zeggen dat ze **heel gericht bidden** : Heer er is sterke tegenwind,
blaast U met Uw Heilige Geest nog sterker dan die tegenwind,
DOORDAT U door wonderen kracht verleent aan het getuigenis dat wij willen geven.
Want zonder die kracht van wonderen is ons getuigenis niet vrijmoedig, niet gesteund.
Wij willen **gezonden worden door Uw HG**, en **ons leven inzetten** voor Uw evangelie.

En wat gebeurt er ? " *En toen zij gebeden hadden, werd de **plaats** waar zij **bijeenwaren**,
bewogen. En zij werden **allen vervuld met (de) Heilige Geest** en spraken het
Woord van God met **vrijmoedigheid**.*"

Dat zou ook ons 'nieuwe normaal' mogen zijn. Daar verlang ik naar. U ook ?

Heer drijf mij, drijf ons daar naartoe door Uw Geest : **GEBED**

2. **Hand 19: 1-7**

Apollos, was een Joods Schriftgeleerde, die vurig kon preken. Hij kende alleen de doop van JdD. Hij was ook komen preken in Efeze. En daar was een Christen Joods koppel Aquila en Priscilla, dat hem de weg van Jezus uitlegde. Hij ging naar Korinthe en " **Hij bestreed de Joden krachtig in het openbaar, door uit de Schriften te bewijzen dat Jezus de Christus is.**" (Hand 18: 28)

Lezen Hand 19: 1-7 " *En het gebeurde terwijl Apollos in Korinthe was, dat **Paulus**,
..... **in Efeze** kwam. Hij trof daar enige discipelen aan,
en zei tegen hen: ' **hebt u de HG ontvangen toen u tot geloof kwam ?** '
En zij zeiden tegen hem: *Wij hebben niet eens gehoord dat er een HG is.*
En hij zei tegen hen: ' **waarmee bent u dan gedoopt ?** '
En zij zeiden: ' **met de doop van Johannes.**'*

*Maar Paulus zei: ' **Johannes doopte wel een doop van bekering**, maar hij zei ook tegen het volk dat zij **moesten geloven in Hem Die na hem kwam**, dat is in **Christus Jezus**.*

Apollos had dus in Efeze gepreekt, doch alleen wat hij van JdD wist. Maar hij had blijkbaar niet alles gehoord of begrepen wat JdD gepreekt had.

En nadat zij dat gehoord hadden, werden zij gedoopt in de Naam van de Heer Jezus.
En nadat Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen;
en zij spraken in vreemde talen en profeteerden.
En het waren bij elkaar ongeveer twaalf mannen. "

Paulus ontmoet dus zo'n 12 leerlingen in Efeze. Hij ziet en voelt dat zij Jezus Christus niet kennen, en uit een gesprek blijkt ook niet de HG. **Paulus ziet dat zij " het Nieuwe Normaal " van Jezus niet kennen.**

En dus predikt hij hen Jezus. Daarop laten zij zich dopen in de Naam van Jezus. Maar ze missen nog iets: Pinksteren ! Door handoplegging van Paulus **komt de HG op hen**, zoals dat op Pinksteren met de 120 leerlingen gebeurde. Ze spreken in tongen en profeteerden.

En alles werd voor die 12 christen broeders normaal: het Nieuwe Normaal van Jezus.

Vinden wij het nog normaal, dat we ons bekeerd hebben, en in de Naam van Jezus gedoopt zijn in water, en dat we vervuld zijn van HG, spreken in tongen en profeteren, en evangelie brengen dat bevestigd wordt met wonderen ? **God is aan 't werk: het komt !** - G E B E D -