

Ten slotte

Leven in het licht van wat komen gaat

Lezen: Job 19 verzen 25-27

Job keek verder

*“Ik weet mijn redder leeft, en Hij zal **ten slotte** ...”*
(Job 19 vers 25)

Jezus leefde zo

*“Denkend aan de vreugde die voor Hem **in het verschiet** lag, liet Hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis.”*

De les van andere gelovigen

*“Het beste **komt nog**”* (Corrie ten Boom)

Drie facetten van het evangelie:

1. Verleden
2. Heden
3. Toekomst “omdat ook *de schepping zelf zal worden bevrijd ...*”

We zijn verlost,
maar **worden ook nog verlost ...!**

*“U ziet de redding tegemoet die aan het einde
van de tijd geopenbaard zal worden ...”*

1 Petrus 1:5)

We vertrouwen op Jezus
voor nu **en later!**

“Als wij alleen voor dit leven op Christus hopen, zijn wij de beklagenswaardigste mensen die er zijn.”

(1 Korinthe 15:58)

Het evangelie is boordevol toekomstperspectief

De Bijbel eindigt met een heerlijk vergezicht

“Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde ... Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak Ik nieuw!’”

(Openbaring 21:1 en 5)

Hoe jouw situatie ook is ... er is een 'ten slotte'!

Wij leven in het licht van deze heerlijke toekomst

Ten slotte