

Focus op Koning Jezus

A. Hebr 12: 1-3

(vs 1b-2a) *“ En laten wij **met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof.”***

Deze aansporing door de Heilige Geest hoort bij **onze hoofdtaken** als christen.

Jezus schenkt ons geloof door Zijn Geest,
Jezus leidt ons in dat geloof dat Hij in ons gezaaid heeft door Zichzelf,
Hij is het Woord, Hij zegt ons wat wij al dan niet zullen geloven: ofwel
de vele luide stemmen van de wereld, ofwel Zijn zachte maar
indringende Stem, de Stem van onze Rabboeni = onze leraar.

Jij bent wat Jezus zegt die je bent, je bent niet wat anderen over je zeggen.

Jezus maakt ons geloof volkomen tot het einde, tot onze laatste adem.

Dan zal ons voleindigd geloof niet meer nodig zijn, want dan zullen we Jezus zien, van aangezicht tot aangezicht. Dan vervallen hoop en geloof, omdat ze niet meer nodig zijn, zoals staat in Hebr 11: 1 : *“ **Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet.**”*

Dat staat ook in Rom 8: 24b-25 : *“ **Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen. Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding.**”*

Alleen de LIEFDE zal dan nog bestaan in dit paradijselijke leven, staat in 1Kor 13: 8
“ De liefde vergaat nooit.”

Als we **ons oog op Jezus focussen, dat is scherp stellen**, dan komen we steeds **dichter bij Hem**. Dan komen wij als leden van Zijn lichaam steeds dichter bij de kern ervan. En omdat onze ogen op Jezus richten die dan in het midden staat, zoals Hij gezegd heeft, dan komen wij **ook dichter bij elkaar**.

Dat is te tonen met mijn gespreide vingers : van de toppen kom je dichter naar de handpalm, en vanzelf komen de vingers dichter bij elkaar.

B. Dat werkte zo ook in de eerste gemeente.

- de Iln Jacobus en Johannes wilden de belangrijkste zijn, maar na de hemelvaart van Jezus, waren ze eenparig samen in gebed, 10 dagen.
Geen **wedijver** meer, maar **eensgezind elkaar dienen**,
want Jezus was hun focus, hun Koning en Heer;
- de Iln waren **verdeeld**, en in de bovenzaal zullen ze wel enkele geschillen uitgepraat hebben en **verzoend** zijn,
en dus daarna waren ze **samen verenigd in gebed** ;
- de Iln hadden **geen zicht op het KvG**, ze begrepen Jezus dikwijls niet,

ik zou met hen ook hetzelfde hebben gedaan.

Maar **na het eenparig bidden (in symfonie) zagen ze het KvG komen**, met de uitstorting van Heilige Geest op Pinksteren;

- eerst **weinig geloof**, en daarna **groot geloof**;
- eerst **zonder kracht** (behalve bij hun speciale uitzending) , en daarna **vol van kracht**;
- eerst **zonder gezag** (behalve bij hun speciale uitzending) , en daarna **volop met gezag van de HG**.

En dat alles **omdat ze op Jezus Christus focusten**, omdat ze **vol waren van Heilige Geest, vol van de Geest van Jezus, vol van Jezus**. Zo vol dat ze er niet over konden zwijgen, **ondanks** gevangenis, geseling en bedreigingen, steniging en onthoofding, uitsluiting van de synagoge, enz.

C. Jezus de Christus is DE ENIGE die ons één kan maken.

Hij zei: **wat jullie éénparig begeren in Mijn Naam, dat zullen jullie ontvangen van Mijn Vader, die in de hemelen is.**

Zo begrijp ik toch Matt 18: 19-20, of zien jullie dat anders ?

En het Griekse woord in de grondtekst is "symfonia" : eenparig = in symfonie.

En als een symfonie gespeeld wordt, is er slechts één dirigent. Dan zijn de violisten, de fluitisten, ook de simpelste triangelspeler gefocust op de **dirigent, én op hun partituur** = hun eigenste opdracht. En die is voor allen verschillend, en tóch klinkt het harmonieus. Dat is het werk van de dirigent, dus Jezus, die elk zijn opdracht geeft, en niet alleen de maat slaat, maar ook het geluidsniveau regelt. Jezus doet dat.

Jezus wil dat we een symfonisch orkest vormen, met Hem als dirigent, bezieler en bekrachtiger. En vóór het orkest begint moet elkeen zijn instrument (bekwaamheden en talenten) **afstemmen** onder het gehoor van de dirigent. Wij moeten ons gelijk stemmen met Jezus.

D. Jezus de Christus is DE ENIGE die hartstochtelijk gebeden heeft voor eenheid van Zijn volgelingen.

Joh 17: 20-23 : *" En Ik bid niet allen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven, opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt.*

En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij één zijn; Ik in hen en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat U Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad. "

Jezus pleit nu nog altijd voor ons lezen we in Rom 8 : 34b . Ik stel me voor dat Hij dat nog altijd **hartstochtelijk bepleit : eenheid onder Zijn gelovigen**.

Dit Hoge priesterlijke gebed is zo diep ! Hoe kan het anders ! Het is van Jezus, onze Hoge priester, die pleit voor Zijn volgelingen voor Zijn volk.

E. Focus op Jezus, het Licht van de wereld

Als we op Jezus focussen, onze blik scherp op Hem richten, dan zullen we zien en zullen we weten dat **eenheid het grote gebod is voor de gemeenten**. Want aan **eenheid wordt verleend: kracht, wijsheid, kennis** van de hoogte diepte en breedte van de Liefde van God, die te vinden is in Jezus Christus.

Is eenheid onze passie zoals bij Jezus ? Is eenheid bereikbaar ? Zonder dicht bij Jezus te zijn niet, helemaal niet !

Weet ieder van ons dat hij **hiervoor verantwoordelijk** is ? Weten ik en jij hoeveel verantwoordelijkheid we elk hierin hebben ?

Is Jezus de Hoofdacteur in de film van je leven ? **Of ben jij dat, of ben ik dat**, en is Jezus voor jou gestorven aan een kruis, als slechts de stuntman in jouw levensfilm.

De adel heeft enkele spreuken, o.a. **Noblesse oblige** = adel verplicht. Tot wat ? Om genereus te zijn, mild en vrijgevig.

*“ Maar u bent een **uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte, opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht.** “ (1Pe 2:9)*

Noblesse oblige. Om te vertellen van de wondere zegeningen en de hoop die in ons leeft, zijn wij **uit de duisternis geroepen tot in Gods wonderbaar licht**.

De wandel in het licht is voor eenheid in de gemeente van uiterst groot belang.

Dat kan je vinden in alle hoeken en kanten van ons verbond, **Gods Nieuw Verbond** met ieder die gelooft dat Jezus door de Vader gezonden is, en Zijn opdracht heeft volbracht.

Ik lees daar slechts één tekst over, en dat uit 1Joh 1: 5-7 :

*“ En dit is de boodschap die wij van Hem gehoord hebben en aan u verkondigen, **dat God licht is** en dat in Hem in het geheel geen duisternis is. Als wij zeggen dat wij gemeenschap met Hem hebben en wij in de duisternis wandelen, liegen wij en doen de waarheid niet. Maar als wij **in het licht wandelen**, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.”*

Gods Geest geeft hier de 2 kanten aan voor dit aspect van ons gedrag: wandelen in het duister of wandelen in het licht. Hij geeft ook de gevolgen van die 2 kanten aan:

- duistere wandel hanteert **leugens** en doet de **geen waarheid**,
- wandel in het licht geeft **gemeenschap, dus eenheid**, en door Jezus' bloed worden wij **gereinigd van alle zonde**.

Wat een pakket beloften heeft Jezus gegeven aan hen die Zijn wil doen ! In het begin ging het over **volharden**, en dat geeft overwinning. En als **we struikelen**, of dreigen te verdrinken zoals Petrus die naar Jezus op het water stapte, dan **redt Hij** ons van verdrinking en stelt ons weer op veilige grond.

Wie besluit om méér op Jezus te focussen, de **eenparigheid** als zeer belangrijk wil aannemen, en daartoe **in Gods licht** wil leven, kan als teken, als bekrachtiging van dit besluit, **gaan staan**. God zal dit besluit naar Zijn hart zegenen en bevestigen.