

Liefde en Trouw

A. Openbaring (uit HSV)

Verder gaand op vorige preek, die ging over Genade, Oordeel, Toekomst, herneem ik de tekst:

1. Op 21: 1-8

*“ En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het **nieuwe Jeruzalem**, nederdalen van God uit de hemel, gereed gemaakt **als een bruid**, die voor haar man sierlijk gemaakt is.*

*En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: **Zie de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen**, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal **alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn**. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. En Hij Die om de troon zit, zei: ‘**zie Ik maak alle dingen nieuw.**’ En Hij zei tegen mij: ‘schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar.’ En Hij zei tegen mij: **het is geschied**. Ik ben de **Alfa en de Omega**, het Begin en het Einde. Wie dorst heeft, zal Ik **voor niets te drinken geven** uit de bron van het water des levens.*

***Wie overwint, zal alles beërven**, en Ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor Mij een zoon zijn.*

*Maar wat betreft de lafhartigen, ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars: **hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt.**’ Dit is de **tweede dood**. “*

Waarachtigheid en waarheid, daar staat veel over in 2 Joh: 1-2 en 4: “ De ouderling aan de uitverkoren vrouw en aan haar kinderen, die ik in waarheid liefheb – en niet alleen ik, maar ook allen die de waarheid hebben leren kennen – omwille van de waarheid, die in ons blijft en met ons zal zijn tot in eeuwigheid: Ik heb mij er zeer over verblijd, dat ik er onder uw kinderen gevonden heb die in de waarheid wandelen, in overeenstemming met het gebod dat wij van de vader ontvangen hebben.”

Overwinnaars kunnen we alleen zijn **MÈT Jezus**. Die beërven **ALLES**,

als **volle zonen** en dus **erfgenamen** : dus alle beloften in Gods Nieuw Verbond, en die zijn bijna ontelbaar.

We zongen: What a powerfull Name is this, the Name of Jesus. De enige Naam waardoor wij gered kunnen worden.

Verstokte zondaars worden gewaarschuwd, om niet verloren te gaan.

Lafhartigen : die bang zijn voor de antichrist en het beest, en het merkteken op hun voorhoofd of hand lieten zetten, en Jezus niet op de 1^{ste} plaats gezet hebben. Op dit moment is het nog altijd in de **tijd van genade**.

Wie deze zonde belijdt met berouw, wordt overwinnaar !

Ongelovigen : die het evangelie hoorden en proefden, maar Jezus blijven afwijzen.

Maar wie zijn ongeloof belijdt wordt overwinnaar !

Verfoeilijken : die afschuwelijke dingen doen, en blijven doen. Zouden de pedofielen die kinderen misbruiken hierbij horen ? Het zou kunnen, want Jezus zei dat, als ze met een molensteen in diepe zee zouden gesmeten worden, dat ze er dan nog goed vanaf komen. **Wie echter deze zonde belijdt wordt overwinnaar !**

Moordenaars : die een moord blijven bedekken, of blijven moorden, seriemoordenaars.

Zo had ik in Haacht een buurman, 2 huizen verder en door iedereen bekend als Jocke Flap. Zatlap, stroper, en toch vriendelijke man. Zijn (misschien terecht) kijkende vrouw stierf, en hij had 1 zoon Jan, die samen in de klas zat met ons Karin. Ze kregen jaren later ruzie met elkaar over al of niet mosselen eten. En dronken Jocke, schoot van dichtbij met zijn 2-loop Jan in de buik, en dood. Jocke gooide zijn stropersgeweer in de Dijle, viel al snel door de mand, en kreeg 3 jaar gevang. Ik ben hem 2 keer gaan bezoeken in Leuven. Jaren na zijn vrijlating valt hij zatweg met zijn fiets, en sterft nadien aan de verwondingen. De Jocke was geen moordenaar, dat zei ieder die hem kende. Hij had een moord begaan in hevige ruzie en 'stiebelzat'. In het gevang vertelde hij dat hij goed besepte waarom hij gevangen zat.

Wie zijn zonde belijdt met berouw, die wordt overwinnaar !

Ontuchtplegers : pornomensen, in daden, in lectuur en beelden kijken naar porno.

Wie tot inkeer komt en berouw heeft, raakt daar vanaf. Die wordt overwinnaar !

Tovenaars : die met toverij bezig zijn, hekserij, krachten doen buiten het werk van de Heilige Geest.

Wie zich hiervan bekeert, die wordt overwinnaar !

Afgodendieners : die vreemde goden blijven aanbidden terwijl ze van de Levende God gehoord hebben en van het Evangelie van Jezus. Afgod kan ook zijn: geld, macht, groot ego, alle die dingen zijn de werkmiddelen van de Mammon.

Maar wie zich hiervan bekeert wordt overwinnaar !

Alle leugenaars : waarom die "alle" ? Omdat niemand die blijft liegen, daar een uitzondering op zal maken. Wie liegt is daarom nog geen leugenaar. Leugenaar is hij die met en in de leugen blijft leven, die zijn leugens met nieuwe leugens toedekt en blijft bedriegen.

Maar wie zijn leugens in 't licht brengt en zich bekeert, wordt overwinnaar !

Over al deze 8 groepen van zondaars zegt

Jezus in Matt 7: 21 , wanneer de **tijd van genade voorbij** zal zijn : “ Niet ieder die tegen Mij zegt: ‘ Heer, Heer’, zal binnengaan in het Koninkrijk der Hemelen, maar **wie de wil doet van Mijn Vader**, Die in de hemelen is. Dan zal Ik hen openlijk zeggen : ‘ Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt ! ”

Jezus in Luk 6:46-49 : “ *Wat noemt gij Mij Here Here, **en doet niet wat Ik zeg ? Een ieder die tot Mij komt en mijn woorden hoort en ze doet fundeert zijn huis op de rots. Doch **wie hoort en het niet doet** bouwt zonder fundament en bij overstroming stortte het huis in .***”

Jezus in Luk 13:26-28 : “ *Dan zult gij beginnen zeggen:’ wij hebben voor uw ogen gegeten en gedronken en in onze straten hebt Gij geleerd ‘. En Hij zal tot u spreken, zeggende: ‘ Ik weet niet vanwaar gij zijt; gaat weg van Mij **alle gij werkers van de ongerechtigheid**. Daar zal het geweest zijn en het tandengeknars, wanneer gij Abraham en Isaak en Jakob zult zien en alle profeten in het Koninkrijk van God, maar **uzelf buitengeworpen**. ‘ “*

Daarom dat ik bij elke soort zondaars er duidelijk op gewezen heb dat er **nu nog genade** is te verkrijgen, door **in berouw te belijden naar God en mensen**. Daardoor wordt je ook een overwinnaar, ook al verleidt de Satan je met aanklachten, leugens, en met ‘je bent een hopeloos geval’.

Maar als Gods Geest je over iets duidelijk aanspreekt, mijzelf aanspreekt, laten we dan de genade van Jezus aannemen. Dan groeien we als zonen en erfgenamen, en beërven we ALLE beloften. ALLE, als we dan Gods wil gaan doen, want aan de vruchten herken je de boom, zei Jezus.

2. Op 21: 22-27

Lezen. En in vs 27 worden enkele van de vermelde zondaars herhaald.

*“ Al wat **onrein** is, zal er (in het Nieuw Jeruzalem) **niet inkomen**, en ook niemand die zich bezighoudt met **gruwelen** en **leugens**, maar **alleen zij die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam**. “*

3. Op 22: 12-15

Hier wordt de ernstig waarschuwing herhaald voor de 2^{de} keer :

*“ En zie, Ik kom spoedig en Mijn loon is bij Mij om aan **ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn**. Ik ben de Alfa, en de Omega, het Begin en het Einde, de Eerste en de Laatste. **Zalig zijn zij die Zijn geboden doen, zo, dat zij recht mogen hebben op de Boom des levens**, en opdat zij door de poorten **de stad mogen binnengaan**. Maar **buiten** bevinden zich de honden, de tovenaars de ontuchtplegers, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder die de leugen liefheeft en doet. “*

In deze herhaling komen 6 van de 8 groepen verstokte zondaars voor.

In de laatste 2 hoofdstukken van Openbaring komen 3 maal zeer ernstige waarschuwingen voor, eigenlijk een keuze tussen leven en overwinnen of doorgaan met zondigen met het gevolg de 2^{de} definitieve dood.

Waarom dienen waarschuwingen ?

Om je te beschermen, niet om je bang te maken.

Deze drievoudige waarschuwing op het einde van het boek Openbaring is dus heel sterk in zijn 3-voud. Gods Geest vond het blijkbaar nodig om dit te doen. Hij zegt ons : STOP ERMEE en BLIJF ERVAN WEG;

Wij zijn toch ook niet bang als we voor een rood verkeerslicht stoppen.

Dat rood licht waarschuwt ons, en bijna iedereen begrijpt dat, want dan heeft de dwarsrichting veilige voorrang om door te rijden. We houden ons dus aan de waarschuwing, en zijn daarom niet bevreesd dat we een botsing zullen hebben.

Als de politie ons doet stoppen met de auto, zijn wij ook niet bang, wanneer we met alle papieren in orde zijn en de verkeersregels respecteerden.

Nogmaals: het is nu nog de tijd van genade, de Vader en Jezus zijn ons gunstig gezind, totdat het oordeel zal komen, dan is de genadetijd over.

Dus, wees niet bevreesd maar JUICH integendeel als Gods Geest je overtuigt van een zonde van vroeger of nu ! Want je raakt er vanaf, zelfs zonder kleerscheuren, want na berouw en bekering ervan, word je ook nog hersteld, en krijg je nieuwe reine kleren in vervanging van de oude vuile kleren ! Dat is het werk van JEZUS .
HALLELUJA !

De vreze des Heren is genezend. Dat is geen angst, maar ontzag.

Als ik als kind aan mijn vaders hand liep, had ik ontzag voor hem, maar ik had geen angst. Zo gaan wij ook om met onze Hemelse Vader door onze Koning en Vriend JEZUS. Veilig, zonder angst maar met enorm ontzag.

B. Spreuken (uit NBG)

1. Spr 3: 3-8

“ Dat LIEFDE en TROUW u niet verlaten !

Bind ze om uw hals, schrijf ze op de tafel van uw hart, dan zult gij genegenheid en goedkeuring verwerven in de ogen van God en mensen. “

Vervolg met lied : ‘ *Vertrouw op de Heer met uw ganse hart, en steun op uw eigen inzicht niet. (bis). Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw*

paden recht maken. Vertrouw op de Heer met uw ganse hart, en steun op uw eigen inzicht niet. ‘

Als Liefde en Trouw om uw hals zijn, dan zult u niet de adem van Gods Geest verstikken, maar vrijuit inademen en Gods tegenwoordigheid uitademen. Het verstikkende om je hals is de zonde, die belet dat je Gods Geest kan inademen. Maar Hij wil jouw zonde ruilen met het reinigende bloed van Jezus, en je daarmee vernieuwen.

2. Spr 16: 6

*“ Door **LIEFDE en TROUW** wordt de **ongerechtigheid verzoend**,
door de vreze des Heren wijkt men van het kwaad. ”*

God is liefde, staat er geschreven, en als wij ontrouw zijn, **zal God trouw blijven**, want Zichzelf verloochenen kan Hij niet, staat er geschreven.

In 2 Johannes staat in vs 6 en 9 : *“ En dit is de liefde, dat wij wandelen naar Zijn geboden. Dit is het gebod zoals u vanaf het begin gehoord hebt dat u daarin moet wandelen. Ieder die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet; wie in de leer van Christus blijft, die heeft zowel de Vader als de Zoon. “*

Trouw zijn heeft veel met geloven te maken. God blijft alle mensen liefhebben en zond Jezus om ons te redden en niet om te veroordelen. God gelooft er in dat allen gered kunnen worden, want Hij wil niet dat iemand verloren gaat, staat er geschreven.

Zo hebben Vivi en ik samen besloten dit vers toe te passen, en ons eigen te maken. Als er van de 5 kinderen sommigen over de schreef gingen, bleven wij hen liefhebben, en waren wij trouw aan onze opdracht om hen altijd te steunen en niet af te wijzen. Ze mochten altijd terug komen, onvoorwaardelijk. En ik kan getuigen dat dit zijn vruchten heeft afgeworpen. Bij mijn 80^{ste} verjaardag was ik samen met mijn 5 kinderen, die nog altijd hun vroeg overleden moeder missen. Ik heb ze toen over onze liefde en trouw gesproken, en ze bevestigden dat dit zo was. En als we daarin faalden, hebben we hen dat beleden.

3. Spr 4: 23-25

*“ **Behoed uw hart boven al wat te bewaren is**,
want daaruit zijn de oorsprongen van het leven. “*

Houdt uw hart rein, ik moet mijn hart rein bewaren, want dan wordt het een bron van Levend Water tot in eeuwigheid.

En als het van buitenaf bevuild is, of ik heb het zelf bevuild met bv boze of veroordelende gedachten, dan ben ik Jezus zo dankbaar dat ik bij Zijn kruis en opstanding, de genade en kracht tot overwinnaar mag ontvangen.

Maar, dat geloof in het reddend evangelie van Jezus Christus staat niet alleen.

Uit dat geloof volgen goede werken die, zoals in de Efeze brief staat, door God zijn voorbereid. En zoals de HG stelt in Jakobus: **het geloof zonder de werken is dood**. Zonder de werken is er dus geen geloof en dus ook geen leven.

We krijgen geen hemelticket maar een Jezusticket zei Jelle in zijn preek van vorige zondag. Inderdaad, niemand komt tot de Vader dan door Mij, zei Jezus.

En wie Mijn woorden hoort én ze doet, die bouwt stevig gefundeerd op de rots.

En die rots is Jezus, Die is, Die was, en Die komen zal.

AMÈN !

°-----o—O—o-----°