

## Preek 8 augustus 2021 – Johannes 5 – Genade, oordeel, toekomst

### Inleiding

“Dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen Vader...” Dat lied luisterden we twee weken geleden na de preek van Jean die ging over eeuwige leven. Vandaag wil ik hier graag op verder borduren. Dit naar aanleiding van Johannes 5. We gaan het hebben over eeuwige leven, oordeel, redding, opstanding en een nieuwe aarde! Maar we beginnen in Johannes 5.

De kern van dit hoofdstuk ligt voor mij in vers 24 waar we lezen:

*Johannes 5:24 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie Mijn woord hoort en Hem gelooft Die Mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven.*

### Context: Jezus goddelijkheid

Om dit vers en wat volgt goed te begrijpen moeten we eerst naar de context kijken waarin we dit vers lezen. Jezus heeft vlak hiervoor een man genezen op de Sabbat. De Joodse religieuze leiders maken hier een probleem van. We lezen in Johannes 5:16-18 het volgende:

*Johannes 5:16 En daarom vervolgden de Joden Jezus en probeerden zij Hem te doden, omdat Hij deze dingen op de sabbat deed.*

*17. Maar Jezus antwoordde hun: Mijn Vader werkt tot nu toe en Ik werk ook.*

*18 Daarom dan probeerden de Joden des te meer Hem te doden, omdat Hij niet alleen het gebod van de sabbat brak, maar ook zei dat God Zijn eigen Vader was, en daarmee Zichzelf aan God gelijkmaakte.*

De conclusie van Johannes in vers 18 roept vragen op. Johannes concludeert namelijk dat de uitspraak van Jezus “Mijn Vader werkt tot nu toe en Ik werk ook”, zeggen is dat Jezus zich aan God gelijkmaakt. Om deze conclusie te snappen moeten we de logica van Johannes begrijpen.

De hemel en de aarde zijn in zeven scheppingsdagen geschapen. De zevende dag is dag de waarop God rustte, de Sabbat. Jezus geneest hier op de Sabbat, met andere woorden, Hij werkt dus op de Sabbat. Dit terwijl volgens de Joodse wet geen mens mag werken op de Sabbat.

Waarom doet een Joodse leraar als Jezus, die de wet kent, dit dan wel? Jezus is in zijn onderwijs door en door Joods, en toch geneest Hij op de sabbat, hoe kan dat?

Wel, omdat Hij net als Zijn Vader boven de Sabbat staat. God de Vader onderhoudt ook op de zevende dag, de Sabbat de Schepping. God houdt deze aarde ook op de rustdag in stand, feitelijk werkt hij dus op de Sabbat door het goede te doen en de aarde te onderhouden. Joodse rabbijnen kwamen tot deze conclusie voor de tijd van Jezus, en Jezus bevestigt het feit dat God inderdaad werkt op de Sabbat. Maar, als je stelt dat je ditzelfde recht hebt als God de Vader, dan stel je jezelf dus gelijk aan God. En dat is wat Jezus doet! De relatie Vader Zoon die Johannes 5:18 beschrijft is dus een andere dan die van God en wij als zijn kinderen. Jezus is aan God gelijk, en wel zo als in een Vader en Zoon relatie.

Dit is cruciaal voor wat volgt in de toespraak die Jezus hierna geeft. Wanneer we Jezus niet erkennen voor Wie Hij werkelijk is, beledig je Hem en Zijn Vader. Zie vers 23 waar we lezen:

*23. opdat allen de Zoon eren zoals zij de Vader eren. Wie de Zoon niet eert, eert de Vader niet, Die Hem gezonden heeft.*

Ieder die Jezus niet eert voor Wie Hij is, eert de Vader niet. Met andere woorden: als je niet erkent dat Jezus meer is dan een mens, als je niet erkent dat Jezus goddelijk is, onteer je Jezus en daarmee de Vader! Wees dus zeer waakzaam voor christelijke stromingen en leraars die Jezus onteren door Zijn goddelijkheid te ontkennen!

## Deel 1: Eeuwig leven

Dan komen we bij Johannes 5:24 waar we lezen:

*Johannes 5:24 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie Mijn woord hoort en Hem gelooft Die Mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven.*

Jezus spreekt hier over het eeuwige leven. In dit vers noemt Jezus een aantal details die de kern van ons geloof behandelen. Ik wil drie vragen uitlichten. De eerste: hoe kom je tot eeuwig leven? De tweede vraag: wat is het eeuwige leven? En de derde vraag: hoe zit het dan met het oordeel, de verdoemenis?

**De eerste vraag:** Hoe kom je tot het eeuwige leven? Het antwoord hierop is verrassend simpel: Wie de Woorden van Jezus hoort EN de Vader gelooft die Jezus heeft gezonden, DIE persoon heeft het eeuwige leven. Cruciaal hierin zijn twee zaken: De Woorden van Jezus horen, en Zijn woorden geloven! Wel, ik kan u vertellen: we hebben vandaag de Woorden van Jezus luidop uitgesproken, en hiermee heeft u zijn woorden gehoord. De vraag is nu, gelooft u ze? Als Jezus zegt gelijk te zijn aan de Vader, en als Jezus zegt dat Zijn Woorden Eeuwig leven geven geloof je Hem dan? Ik wil hier nog een aantal woorden van Jezus aan toevoegen die hier alles mee te maken hebben. Ten eerste Johannes 3:16 waar Jezus zegt:

*Johannes 3:16 Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.*

Opnieuw heb je de woorden van Jezus gehoord, neem je ze aan, geloof je ze? Ik herhaal ze nog een keer:

*Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.*

Het tweede woord van de Heere Jezus komt uit Johannes 14:6

*Johannes 14:6 Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.*

De Weg naar God heeft zojuist gesproken, en jij hebt Zijn woorden mogen horen. Jezus is de Weg om door Hem tot de Vader te komen. Namelijk, als je de Woorden van Jezus hoort en ze gelooft, kom je tot de Vader en is er eeuwig leven voor je!

Het derde woord van de Heere Jezus komt uit Johannes 6:40

*En dit is de wil van Hem Die Mij gezonden heeft, dat ieder die de Zoon ziet en in Hem gelooft, eeuwig leven heeft, en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.*

En ten slotte het vierde woord van de Heere Jezus uit Johannes 8:51

*Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand Mijn woord in acht genomen heeft, zal hij beslist de dood niet zien tot in eeuwigheid.*

Daarmee komen we tot **de tweede vraag**. Wat is dan het eeuwige leven? Dat vertelt Jezus in Johannes 17:3. Dit vers stond ook centraal in de preek van Jean van twee zondagen terug.

*Johannes 17:3 En **dit** is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt.*

Het eeuwige leven is dat je God kent, de enige waarachtige God en Jezus Christus. Het eeuwige leven is dus geen ticket naar de hemel, verre van dat! Nee, het is geen hemelticket maar een Jezusticket, Het is een leven met Jezus, dat duurt weliswaar eeuwig, maar de kern is niet dat het eeuwig duurt, de kern is dat het een leven is met Jezus!

Dat leven begint niet na de fysieke dood, nee dat leven vangt aan vanaf het moment dat je Zijn woorden hoort en gelooft. Op dat moment begint het eeuwige leven, het leven met Jezus! De boodschap van het christendom is soms zo verdraaid dat het iets wordt als een leven op aarde dat donker en zwart is, je moet hiervan bevrijdt worden en gaan naar een geestelijke hemel waar God is. Maar niets is minder waar! Het eeuwige leven begint al hier op aarde, we worden niet opgeroepen om

geestelijke weg te zweven naar de hemel, nee, we mogen met beide voeten op de aarde staan en hier leven als volgeling van Jezus.

Soms verlangen we ernaar om in de kerk weg te zweven naar de hemel, om in een soort 'geestelijke atmosfeer te komen'. Ik wil de kracht en het belang van de kerkdienst absoluut niet bagatelliseren, maar het 'echte' werk vindt buiten de kerkmuren plaats. Dat is de plaats waar we de zes andere dagen leven, dat is de plek waar de Heilige Geest ons wil leiden om te dienen in deze wereld. In je gezin, op school, tussen je buren en op je werk. Dat is de plaats om Zijn Koninkrijk en Zijn Gerechtigheid te zoeken!

Dan komen we tot **de derde vraag**: hoe zit het dan met de verdoemenis, het oordeel? Jezus zegt:

*"die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven."*

Wanneer je Jezus woorden hoort en gelooft ontvang je eeuwig leven en op dat moment ga je uit de dood over in het leven! En als je eeuwig leven hebt, hoe je kan dan nog veroordeelt worden? Daar komen we tot een cruciale boodschap, knoop dit goed in uw oren, zeker als je tientallen jaren bent opgegroeid in de Katholieke Kerk: Je HEBT (tegenwoordige tijd) eeuwige leven en je komt NIET in de verdoemenis! Jezus belooft hier eeuwig leven, dat nu begint als je Zijn woorden hoort en ze gelooft. Als Jezus dat belooft, hoe je je dan nog in de verdoemenis komen waardoor dit eeuwig leven eindigt? Je bent namelijk uit de dood overgegaan in het leven! Om dit nog beter te beseffen en met je hele gevoel en verstand te begrijpen is het nodig om de verzen hiervoor en hierna nog te lezen. Johannes 5:22 en 23 zeggen:

*Johannes 5:21 Want zoals de Vader de doden opwekt en levend maakt, zo maakt ook de Zoon levend wie Hij wil.*

*22. Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft heel het oordeel aan de Zoon gegeven,*

Hierin zegt Jezus dat Hij de macht heeft om levend te maken wie Hij wil. En waarom, omdat het oordeel aan de Zoon is gegeven. Met andere

woorden: Jezus gaat over het Laatste Oordeel, Jezus is de macht te geven om als Rechter het oordeel te vellen. En dat is de kern van ons geloof: Jezus is zowel onze Rechter als onze Redder. De Rechter zelf, de Persoon die het oordeelt moet brengen is onze Redder. En als de Rechter zegt: wie mijn woorden en hoort en gelooft, die heeft eeuwig leven... Waarom dan nog twijfelen? De Rechter spreekt ons vrij!

## **Deel 2: Opstanding van de doden**

We luisteren verder naar de woorden van de Heere Jezus in vers 25 tot en met 27.

*Johannes 5:25 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: De tijd komt en is nu dat de doden de stem van de Zoon van God zullen horen, en dat wie hem horen, zullen leven.*

*26. Want zoals de Vader het leven heeft in Zichzelf, zo heeft Hij ook de Zoon gegeven het leven te hebben in Zichzelf;*

*27. en Hij heeft Hem ook macht gegeven om oordeel te vellen, omdat Hij de Zoon des mensen is.*

Jezus zegt dat het terwijl hij sprak de tijd is dat de doden zijn stem horen, en dat wie horen zullen leven. Een bevestiging van het eerdere vers. Wie de Stem van Jezus hoort zal leven! Dat gold in de tijd van Jezus, en dat geldt vandaag. Dat is het moment dat je uit de dood overgaat in het leven. Dat vindt dus niet plaats pas als je lichaam sterft. Nee, Jezus stelt hier heel subtiel een diagnose van ieder die Hem nog niet gelooft. Die persoon is niet ziek en heeft geen dokter nodig. Nee, die persoon is dood en heeft iemand nodig waar vers 21 over spreekt, namelijk, Jezus die doden levend maakt!

Dit is cruciaal om te beseffen, opnieuw zeg ik het, in het bijzonder voor hen die tientallen jaren beïnvloed zijn door de Katholieke Kerk van vroeger: de mens is dood en heeft Jezus nodig die hem levend maakt. We zijn niet ziek en kunnen niet met een bepaalde therapie of medicijnen beter worden. Goede werken of rituelen zijn niet van nut voor een dode, een dode kan namelijk niets, niets! Nee, een dode heeft Jezus nodig die zegt: ik geef je leven!

Toen de mens zondigde in het paradijs stierf de mens niet fysiek, wel geestelijk. De mens kon niet meer tot God komen. De connectie was verbroken. Het is Jezus die de verbinding met God herstelt en geestelijk doden mensen tot leven wekt zodat ze het eeuwige leven ontvangen, namelijk dat ze de Vader en de Zoon kennen. En kennen gaat verder dan verstandelijk kennen, kennen gaat over omgang hebben met, dat is het eeuwige leven, in connectie staan met de Vader en de Zoon.

Dan komen we bij vers 28 en 29 waar Jezus het volgende zegt:

*28. Verwonder u daar niet over, want de tijd komt waarin allen die in de graven zijn, Zijn stem zullen horen,*

*29. en zij zullen eruitgaan: zij die het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, maar zij die het kwade gedaan hebben, tot de opstanding ter verdoemenis.*

Er was al een tijd, en die was aangebroken op het moment dat Jezus op aarde liep dat de doden de stem van Jezus horen en geloven en tot leven komen. Dit overkomt een ieder die tijdens zijn leven Jezus hoort. Nu spreekt Jezus over een tijd die komt, een tijd die nog in de toekomst ligt. Dan zullen de doden in de graven eruit gaan nadat ze de stem van Jezus hoorden. Welke stem is dit dan? De stem, die we nu horen is een stem van liefde en genade. De stem in de tijd die komt is een hele andere stem. Dat is de stem van de Rechter die zijn Rechtvaardige oordeel zal vellen. Dat is de stem van de HEERE Jezus die alle macht heeft in de hemel als ook op de aarde.

Jezus spreekt in vers 29 over twee groepen mensen. Twee groepen die opstaan uit de dood. De ene groep ten leven, de andere ter verdoemenis... In Daniel 12:2 wordt al gesproken over de opstanding. Sommigen tot eeuwig leven, andere tot eeuwig afgrijzen. Jezus bevestigt deze profetie en in het boek Openbaring zien we dit opnieuw als we lezen in Openbaring 20:6

*Openbaring 20:6 Zalig en heilig is hij die deelheeft aan de **eerste opstanding**. Over hen heeft de **tweede dood** geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen regeren, duizend jaar lang.*

De eerste opstanding dat zijn de gelovigen, de volgelingen van Jezus die opstaan. Zoals Paulus zegt in 1 Thessalonicenzen 4:16

*1 Thessalonicenzen 4:16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan.*

De volgelingen van Jezus zijn onaantastbaar voor de tweede dood staat in Openbaring. Wat is de tweede dood? Wel, de eerste is de fysieke dood. Wat is de tweede dood? Wel Openbaring 20 vers 14 en 15 geven het antwoord:

*Openbaring 20:14 En de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood.*

*15. En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen.*

Moeten wij hier dan schrik voor hebben? Nee! Laat je geen angst aanpraten. Tenminste, je hebt toch de woorden van Jezus gehoord en geloofd? Dan kom je niet in de verdoemenis! Omdat nog eens te benaderukken lees ik de eerste brief van Johannes, het vierde hoofdstuk en het 17<sup>de</sup> en 18<sup>de</sup> vers. Dit vers wordt vaak uit de context geciteerd, en dat mag en kan, maar vandaag wil ik de primaire betekenis benadrukken. We lezen:

*1 Johannes 4:17 Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben op de dag van het oordeel. Want zoals Hij is, zijn ook wij in deze wereld.*

*18. Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf in, en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde.*

Johannes spreekt over de liefde die bij ons volmaakt is geworden. In die volmaakte liefde is geen vrees. Vrees voor wat? Vrees voor de dag van het oordeel! De volmaakte liefde drijft alle angst uit. We hoeven geen angst te hebben voor de dag van het oordeel, want, Johannes 5:24:



*Wie Mijn woord hoort en Hem gelooft Die Mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven.*

Misschien denk je bij het lezen van Johannes 5:29: zie je wel! Het gaat toch om goede werken! Laat je niet in verwarring brengen. We worden gered door geloof alleen. Maar, dat geloof is niet alleen. Uit dat geloof volgen goede werken, die zoals in de Efeze brief staan, door God zijn voorbereid. Het oordeel van God is rechtvaardig lezen we in vers 30. Waarom worden mensen veroordeelt? Uiteindelijk omdat ze zondigen, kwade werken doen. De enige ontsnapping is het offer van Jezus. Goede werken zijn niet de ontsnapping, nee, alleen Jezus die stierf aan het kruis. Zoals Romeinen 1:17 zegt:

*Romeinen 1:17 Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, zoals geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven.*

De rechtvaardige is niet rechtvaardig vanwege zijn goede werken, nee, hij is rechtvaardig verklaart door God op basis van geloof!

Paulus vat dit alles samen in zijn brief die we kennen als de Efezebrief:

*Efeze 2:4 Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft,*

*5. ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt – **uit genade bent u zalig geworden** –*

*8. Want uit genade bent u zalig geworden, **door het geloof**, en dat niet uit u, **het is de gave van God;***

***9. niet uit werken, opdat niemand zou roemen.***

*10. Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.*

### **Deel 3: Heerlijke toekomst**

Laten we afsluiten met een vooruitblik naar wat er volgt nadat we zijn opgestaan uit de dood. Daarvoor gaan we uiteraard naar het boek Openbaring. We lezen Openbaring 21:1-5

*Openbaring 21:1 En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer.*

*2. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is.*

*3. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn.*

*4. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.*

*5. En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei tegen mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar.*

Wat een einde, of beter gezegd, wat een nieuw begin! Eerder vanmorgen zei ik al: we krijgen geen hemelticket maar een Jezusticket. Die uitspraak wil ik met deze verzen nog meer kracht bij zetten. Wat wat zien we hier? Is dit een vooruitblik in de hemel? Wel, daar kunnen we uren over spreken, maar het heeft er alle schijn van dat we een vooruitblik krijgen van een volmaakte... aarde! We zien namelijk het Nieuwe Jeruzalem neerdalen vanuit de hemel! Die stad met gouden straten waar we over lezen is een stad op de nieuwe en volmaakte aarde! De tent van God, waar is die? De woning, de tabernakel van God, waar is deze? Wel, bij de mensen, op aarde! God zelf zal op aarde komen! Wat een prachtig vooruitzicht, een volmaakte aarde! Is dat wat Paulus bedoelt in Romeinen 8:21 waar hij zegt:

*Romeinen 8:21 in de hoop dat ook de **schepping** zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God.*

Hoe het ook zij, hemel of aarde, ik heb hierover één ding mogen leren van mijn moeder. In de gesprekken over de eeuwigheid voordat ze stief kwam mijn moeder tot de volgende conclusie. Ze zei: "Vroeger was ik heel erg bezig met de vraag: hoe zou de hemel eruit zien? Nu vind ik rust in het feit dat ik straks bij Jezus zal zijn". En daarmee sloeg ze de spijker op zijn kop. Of ons na de dood de hemel wacht of een volmaakte aarde waar God woont... Eén ding is zeker; Wie de woorden van Jezus hoort en ze gelooft die heeft eeuwig leven, die komt niet in de verdoemenis, die is uit de dood overgegaan in het leven, en die persoon zal zoals Openbaring 22:4

*Zijn aangezicht zien, en Zijn Naam zal op hun voorhoofd zijn.*

Amen!