

## Vriendschappen

Handelingen 2:46-47

De kerk startte hier in zijn meest pure vorm, in zijn meest sterke vorm. Er was opwekking in deze kerk. En dit is eigenlijk dus ook het voorbeeld voor ons vandaag.

Elke dag kwamen zij in de tempel bijeen en waren één van hart en ziel. Zij allen bij elkaar thuis, blij en onbezorgd. Zij prezen God en het hele volk was hun goedgezind. En God zorgde dat er elke dag weer nieuwe mensen bij kwamen die gered werden.

Ze kwamen bij elkaar op zondag, maar ook doordeweeks thuis, ze aten bij elkaar en deelden het leven met elkaar. En dat is misschien ook wel een opdracht voor ons. Niet enkel samen komen op zondag om God te prijzen. Nee, ook doordeweeks contact hebben met elkaar, samen het leven delen.

En God zorgde dat er elke dag nieuwe mensen kwamen lezen we dan. Ze moesten geen grote evangelisatieacties doen en mensen gaan overtuigen op de straat. Nee, God bracht de mensen tot in de kerk. Hoe mooi is dat! Misschien is het wel onze taak om wat minder kerk te doen en wat meer kerk te zijn. Dan hoeven we niet te trekken en te sleuren, nee, dan worden we magnetisch. Dit was opwekking. En ook wij kunnen leren vanuit Handelingen. Een kerk zijn van opwekking. Waar opwekking niet enkel plaats vind in de kerk, maar ook bij ons thuis, in onze vriendschappen, op de plekken waar we samen komen met elkaar.

Dus samenkomen met vrienden en samen bidden, spreken over God, kwetsbaar zijn samen, voor elkaar zorgen, en elkaar uitdagen om elk zijn roeping uit te leven.

Geef niet op, kom we gaan ervoor. Dan gaat er een vuur aanwakkeren, dan komt er opwekking.

Is er bij jullie plaats voor opwekking in jullie vriendschappen? Dat de gesprekken niet enkel gaan over de laatste nieuwe mode? Maar dat we de aanwezigheid van God beginnen uit te nodigen en uit te leven overal waar we komen. Onze huizen zouden een plaats moeten zijn van intimiteit, openheid, transparantie. Dit was de methode van de eerste kerk. En dit is wat wij zullen doen.

Een groep hebben waar je leven kan delen is dus belangrijk. Daarom is ook een huiskring of een jongerengroep belangrijk. Hoe zit het met jou vertrouwenskring? Geestelijke vrienden waarmee je het leven deelt. Hoe zit het met jou beste vrienden? De mensen die je echt kennen? En niet de facebook jij, de instagram jij, de perfecte ogende jij. De jij die in de ochtend misschien opstaat met een slecht humeur. De jij wanneer je boos bent. Ik wil het hebben over die jij. Wie weet waar jij met worstelt. Wie in jou leven heeft het recht om te zeggen, ga nu zitten en luister naar me. Nee nee, niemand praat zo tegen mij, ik trek mijn plan zelf wel... Wel iedereen heeft blind spots en iedereen heeft iemand nodig die inspreekt op zijn blindspots en in zijn leven. Iedereen heeft vrienden nodig die de waarheid vertellen, ook als je het niet wil horen. De vraag is wie heb jij in je leven, wie bel jij om 2u in de nacht als het niet uitkomt? Wie mag jij bellen en zal er altijd voor je zijn, ook als het misschien even niet goed uitkomt? Wie houdt jou op de smalle rechte paden? Heb jij een vangnet?

En nu heb ik het niet over de mensen waarmee je misschien samen iets doet in de kerk, of je vrienden die dezelfde interesses of hobby hebben als jou. Ik heb het over de mensen die jou richten op de interesses van Jezus. En je kan vrienden hebben rond je interesses voor sporten of gamen of muziek. En daar is ook niets mis mee, maar als het gaat om keuzes over de richting van ons leven of

de moeilijkere keuzes die we moeten maken, reken je dan op vrienden die zich baseren op hun gevoel of die zich baseren op basis van hun geloof? Reken je op vrienden die zich baseren op het woord van God? Of reken je op vrienden die zich baseren op hun gevoel.

Oh Pieter, maar ik heb echt wel een vriend waar ik op kan rekenen en die input geeft vanuit Gods woord, het is wel 6 maand geleden dat ik haar sprak. Wel, dan zeg ik je, dan zit die vriend niet in je livegroep.

Anderen zijn dan weer zo nep met hun vrienden. Oh, we zijn echt besties, we zijn echte vrienden... Maar je vertelt niet wat er echt in je omgaat. En in jou vertrouwenskring, in je livegroep is het niet de bedoeling om enkel de beste kanten van je te laten zien. Nee, daar moet een veiligheid zijn waar je jezelf kan tonen. The good, the bad and the ugly. De echte jij. Wie is in jou livegroep?

Oh, maar ik heb een man/vrouw, een lief. Maar ook dat is niet voldoende. Als je geen inspraak krijgt, dan zal je telkens opnieuw tegen dezelfde problemen blijven lopen. Er is meer nodig dan je eigen lief of partner. Je hebt een groep van vrienden om je heen nodig.

Geestelijke vrienden zijn nodig om je geestelijke roeping te vervullen in je leven. Er is maar 1 iemand die zijn geestelijke roeping had kunnen vervullen zonder vrienden. En dat was Jezus. Jezus kon alles. Zelfs water veranderen in wijn, kon blinden genezen, ... . En Jezus kwam met een doel op deze wereld, om ons te redden. En ik dacht daar nog over na, ikzelf ben nogal doelgericht. Moest ik Jezus geweest zijn, ik had gewoon direct mijn opdracht vervuld. Hoppa, direct aan dat kruis, direct de opdracht volbracht. Maar Jezus niet, Jezus deed dat niet. Nee, Jezus koos voor vriendschap. Hij koos ervoor. Weet je waarom? Hij wilde vriendschap aan ons tonen, laten zien hoe vriendschappen er moeten uitzien. Jezus deelde zijn leven van a tot z met gebroken mensen in zijn eigen mens zijn omdat hij een relatie wil hebben met jou. De livegroep van Jezus bestond uit 12 jonge mensen. Jezus wandelde voor de mannen met hun visnetten en vroeg om mee te komen. Maar Jezus, ik ben niet perfect. Maakt niet uit zegt Jezus, ik ben niet op zoek naar perfectie, ik ben op zoek naar je hart. Ik wil samen met je eten, samen worstelen, samen God aanbidden, samen het leven doen. Ik ga zelfs je vieze voeten wassen.

Deze 12 mochten zo dicht bij Jezus komen dat ze dingen zagen die anderen niet zagen. Weet je, Jezus was God, maar ook gewoon mens. Ook Jezus ging naar het toilet. En ook zijn vrienden roken misschien wel de stank als ze na hem kwamen. Wat hebt u gegeten .... (Sorry voor het visuele). Ook Jezus stonk uit zijn mond in de ochtend. Maar Jezus wilde dat ze dicht bij hem leefde, dat ze alles konden zien. Wie mag er dicht genoeg bij jou komen. Wie mag jou zien? Als Jezus een livegroep nodig had om zijn opdracht te vervullen, wat is ons excuus dan? De livegroep van Jezus bestond uit 12 man. Hoe zit het met jou. Noteer eens 5 namen van je beste vrienden. Mensen waar je als eerste aan denkt. Echt even doen.

We hebben het voorbije jaar thema's besproken vanuit discipelschap. Het is goed om samen op weg te zijn, om Jezus te volgen. Weet je wat je leven invloed geeft? Wat er vaak voor zorgt dat je Jezus wil blijven volgen? Dat je als discipel op weg wil blijven gaan? Het hangt altijd af van je omgeving en je gezelschap. Laat me jou 5 vrienden zien, en ik kan je vertellen waar je leven staat binnen 5 jaar. Zo simpel is het. Ik hoef geen profeet te zijn voor dat.

Als ik als jongere domme dingen deed, dan deed ik dat altijd met andere jongeren die dezelfde domme dingen deden. En soms liep ik mee, soms trok ik zelf. En als ik dingen deed die dom waren,

onbijbels of gevaarlijk, dan deed ik dat altijd met jongeren die diezelfde dingen deden. Dus ik realiseerde me dat ik een andere omgeving nodig had, andere mensen om me heen. Anders val je steeds terug in hetzelfde patroon.

En ja, dat zijn soms moeilijke keuzes, soms is het niet simpel om keuzes te maken in je vriendschappen en doelbewust kiezen om misschien toch wat minder om te gaan met die bepaalde vrienden. Misschien komt er dan de angst dat je dan geen vrienden meer gaat hebben. Maar God zal je andere vrienden geven in je leven. Vertrouw op Hem.

Ik ben me als jongere actief gaan inzetten bij PJV, ik had daar een goede vriendenkring en we deelden samen het leven. Ik ging op die momenten als jongere niet graag naar de kerk. Maar PJV was mijn leven, die vrienden waren mijn leven. En het zijn misschien wel net die contacten die me net in de kerk hebben gehouden. Laat je besmetten door de juiste personen. Geef je geestelijke vrienden niet op, geef je jongerengroep niet op, geef je huiskring niet op. Waar je mee omgaat, daar wordt je met besmet. Je word waar je met omgaat.

Of heb je liever vrienden die praten over carrière, geld, vakantie, de laatste nieuwe modellen van BMW? En die gesprekken zijn niet slecht. Maar het trekt je focus wel weg van God naar dingen die misschien niet fout zijn. Maar als ze teveel je aandacht beginnen te trekken dan drijf je wel wat af van Jezus. Je hebt mensen nodig die tegen die stroom inzwemmen. Zodat je mee achter hen kan zwemmen tegen die stroom in en soms ook even zelf kan trekken zodat er anderen achter jou kunnen zwemmen. Leven met de wereld, voor je eigen ambitie, dat gaat automatisch. Maar een leven leiden dat God eert, gaan staan in je bestemming. Daar heb je een livegroep voor nodig.

Weet je wat wetenschappers zeggen over het lijstje van die 5 vrienden die je net bedacht? Dat jij het gemiddelde bent van die 5 namen. Je bent het gemiddelde van jou 5 beste vrienden. Dus welke vraag begint er te rijzen. Ga je om met de juiste vrienden? Wil jij worden zoals de mensen waar jij met omgaat. Of bedenk je nu plots dat als je God wil eren, dat als je voor je roeping wil gaan, dat je dan misschien toch wel andere namen nodig hebt op jou lijstje?

En ik weet dat de opdracht dan misschien niet zo simpel is. Dat je niet even al die namen schrapt, dat je afscheid neemt van die vrienden. En snel even nieuwe vrienden gaat zoeken. Maar ik wil vandaag je geest openen voor iets wat God wil doen. Nog dit jaar. Want dit is niet zomaar een boodschap over simpele vriendschappen. Nee, dit gaat over je bestemming, dit is essentieel voor je leven.

1 Kor 15:33 Maar laat u niets wijsmaken.

Slechte vrienden bederven goede zeden. (gewoonten)

Dus de bijbel zegt: slechte vrienden bederven goede gewoonten.

Slecht gezelschap haalt je goede karakter naar beneden. Het bezorgd je een corrupt karakter.

Weet je, jullie hebben hier allemaal geen te kort aan gaven en talenten. Dat is niet je probleem, je hebt er mee dan genoeg. Maar jou probleem is misschien wel je gewoonten en gebruiken, het zit in je corrupt karakter. Daardoor geraak je misschien niet verder in je bestemming. Je karakter zal je belemmeren om dat te doen. En er is maar 1 oplossing om dat corrupt karakter kwijt te geraken, en dat is door vaarwel te zeggen tegen dat slecht gezelschap (slechte vrienden bederven goede zeden).

Het is onmogelijk het juiste leven te leiden met de verkeerde vrienden.

## De livegroep van Jezus: 3 punten

1. Jezus houdt van iedereen evenveel maar hij behandelt niet iedereen gelijk.

Dat zie je door de hele bijbel. Jezus houdt van iedereen evenveel. Je mag komen bij Jezus zoals je bent. Maar Jezus behandelde niet iedereen gelijk. Hij koos ook maar 12 discipelen. Daar spendeerde hij zijn tijd mee. Jezus gaf veel tijd en toegang aan die 12. En van die 12 waren er dan nog eens drie (Petrus, Jacobus en Johannes) waarmee hij nog meer tijd samen doorbracht. Ze waren erbij op de meest cruciale momenten. Jezus was bevriend met prostituees maar hield de farizeeërs op afstand.

De les voor ons? Je hoeft niet iedereen evenveel tijd te geven, je hoeft niet iedereen dezelfde toegang te geven tot je leven. We moeten iedereen lief hebben, dat is ook wel onze opdracht.

2. Maak je vrienden proactief, niet reactief.

Wat zien we Jezus doen? Hij selecteerde zijn vrienden. Hij liep langs en vroeg om hen te volgen. Jezus koos bewust zijn vrienden uit. Het overkwam hem niet toevallig. Hij had niet toevallig wat vrienden omdat ze in dezelfde klas zaten, of omdat ze elkaar toevallig online ergens tegen kwamen op een gamewebsite... Je wordt waar je mee omgaat. Wil je worden zoals die persoon die elke avond je appt met de vraag of je samen wil chillen? Jezus was proactief en zocht bepaalde vriendschappen.

Zoek sterke vriendschappen. Vrienden die leven in je spreken wanneer je het op bepaalde momenten moeilijk gaat krijgen. Vrienden die dan spreken vanuit God en niet vanuit hun gevoel.

Ga op zoek naar vrienden die misschien al wat verder staan dan jou in hun geloof, die je verder kunnen uitdagen.

Jij bent de regisseur van je vriendschappen.

3. Je hebt vrienden nodig die jou leiden naar jou bestemming.

Jezus zegt, volg mij. Ofwel: Frans, de richting staat vast. Je moet weten welke kant je uitgaat. En je hebt vrienden nodig die je daarbij helpen.

2 Kor 6:14. Vorm geen ongelijk span met ongelovige, want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid, en welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis?

Vorm geen ongelijk span. De bijbel zegt niet, ga niet sporten met ongelovige. De bijbel zegt niet, ga niet om met ongelovige. De bijbel zegt: vorm geen ongelijk span.

Span – 2 ossen – juk op de nek van de ossen. Geen zwakke os naast een sterke os. Dan gaan ze zigzaggen. Dan gaan ze niet de juiste richting uit. Of in het ergste geval maken ze cirkels.

Misschien ziet je leven er ook wel zo uit en heb je het gevoel dat je niet meer vooruit komt in de juiste richting, zelfs als je initiatief neemt.

Weet je, dan ligt het niet aan je dromen of dat er iets scheelt aan je geloof. Maar elke keer als je in beweging komt dan verbind je je aan de verkeerde mensen. Je vormt een ongelijk span en daardoor ga je niet zo hard vooruit richting je bestemming. En misschien herken je wel het beeld van in cirkels draaien. En denk je vaak, lap, ben ik nu weer op deze plaats, op dit punt. Hier was ik al zo vaak. Ik had verder moeten zijn. Ik ben op dezelfde plek van een jaar geleden, van 10 jaar geleden. Ik had dit al lang moeten overwinnen.

Vorm geen ongelijk span. Zoek de juiste vrienden zodat je rechte lijnen kan maken.

Misschien beseft je het pas na deze woorden, misschien beseft je al wel langer dat je misschien wel beter is wat afstand kan gaan houden van bepaalde vrienden.

Maar Pieter, we hebben ondertussen al zo veel momenten samen. Ja dat kan, maar misschien is dat ook omdat je uw keuze al langer had moeten maken.

Misschien is het wel vandaag de dag om echt bewuste keuzes te gaan maken.

De keuze om bepaalde afstanden te gaan nemen, niet om ze nooit meer te zien. Maar om bepaalde vrienden misschien wat minder toegang te geven. En wat meer tijd te spenderen met andere vrienden. Misschien moet je wel je hele livegroep veranderen. Een groep zoeken die samen met jou dezelfde richting wil uitgaan.

Geestelijke gemeenschap is nodig. De kerk op zondag is nodig, tijd met elkaar tijdens de week is nodig. De jongerenavonden zijn nodig. Het zijn die momenten en die vriendschappen die jou brengen in de juiste bestemming. En jammer genoeg zijn het meestal niet de vrienden waar je liever met uitgaat net op de avond van de jongerenavond die je in die juiste richting zullen duwen.

Jezus had 12 discipelen in zijn livegroep. Met daarin nog eens een groepje van 3. Op het moment dat Jairus naar Jezus kwam en zei, mijn dochttertje is ziek, je moet komen of ze gaat sterven. En toen Jezus aankwam was het meisje al gestorven. Maar Jezus ging toch door toen hij dit hoorde.

En aangekomen in dat huis zei Jezus: laat alle mensen die hier zitten te huilen buiten gaan.

En ik wil mijn drie beste vrienden hier in het huis hebben. Jezus wilde de goede connecties in zijn buurt hebben. En hij pakte het had van Talitha en ze kwam terug tot leven.

Petrus, Jacobus en Johannes zijn er steeds op de momenten dat Jezus hen nodig heeft.

Wie is er in jou livegroep? Jij hebt vrienden die dezelfde richting willen uitgaan, vrienden die je aanmoedigen, vrienden die je eerlijk zeggen waar het op staat, niet vanuit hun gevoel maar vanuit Gods woord. Vrienden die alle seizoenen voor je klaar staan. Vrienden die je mee leiden in je bestemming.

Ook Jezus had vrienden nodig om hem te helpen in Zijn bestemming. Zeker in Zijn moeilijkste momenten. In Ghetsemane zweette Jezus op een bepaald moment bloed. Kan je u dat voorstellen? Maar we lezen in de bijbel dat op dat moment Petrus, Jacobus en Johannes op een steenworp van Jezus stonden. Ze waren vlakbij.

Petrus (steen, tafel, wet), Jacobus (bedrieger, vervanger) Johannes (genade van God)

Dus op het moment dat Jezus zijn bestemming zou gaan vervullen, stonden deze drie achter hem als ruggensteun. Deze drie die hem deden herinneren aan Zijn bestemming. Namelijk

om te verklaren dat de wet is vervangen door de genade van God.

Dus kom in actie. Zorg ervoor dat je je laat omringen door de juiste vrienden, net zoals ook Jezus dat deed. Vriendschappen zijn niet vrijblijvend. Je bestemming staat op het spel.