

Simson

Vandaag wil ik met jullie kijken naar het leven van Simson. In Richteren hfdst 13 zien we dat een engel van de Heer komt en zegt tegen de vrouw van Manoach, je zal een zoon krijgen. Hij zal een nazireeër worden, iemand die God op een speciale manier zal dienen. Daarom mag hij zijn haar nooit laten afknippen. Maar dat was niet alles. Hij mocht ook niks gebruiken van de wijnstok als Narizeeër, dus ook geen wijn drinken. Maar hij mocht bv. ook niet in aanraking komen met een dode. (Numeri 6 staan alle details over hoe de Narizeeër moest leven trouwens). Dat nazieeërschap maakte Simson heilig zegt de bijbel. En Simson had de gave van kracht, bovennatuurlijke kracht.

Als je zaait op de akker van het vlees, dan volgt er verderf. Daar wil ik het vandaag eigenlijk over hebben aan de hand van Simson.

Simson was een man met een roeping, een sterke zalving. Hij had een duidelijke bestemming van God gekregen. En toch zien we in zijn leven wat fout gaan. Want Simson koos heel bewust voor de verkeerde deur, de verkeerde weg.

Richteren 16: 1-20

Een tragisch verhaal maar met nog steeds een zeer actuele boodschap. We zien hier Simson, gezalfd en met een duidelijke bestemming. Net zoals jij en ik, ook wij hebben een bestemming. Dat blijft belangrijk om te omarmen, dat je weet dat je een bestemming hebt. En de vijand doet er alles aan om je bestemming te blokkeren of te roven. En het maakt niet uit wat er voor nodig is, maar hij heeft het gemunt op jou. Want hij weet dat je levensgevaarlijk bent als kind van God als je in je bestemming gaat wandelen. Dan ben je een stem in de duisternis, en dat is niet wat de vijand wil. En als we de vijand bestuderen, dan heeft die veel methodes om toe te slaan. En als we kijken naar Simson, dan zie we dat hij een weg ingaat die hij nooit had mogen ingaan. De bijbel zegt: hij ging naar Gaza. Gaza wil zeggen: zij was sterk. Dus hij gaat ergens naartoe waar ZIJ sterk is. En dan komt hij daar en gaat hij naar een hoer zegt de bijbel. En vervolgens in vers 2 stond er iets over de Gazieten. Gazieten wil zeggen: de sterken. En de Gazieten stelden zich aan alle kanten op en loerden de hele nacht op hem.

Simson opent dus een deur die hij niet had mogen openen en de STERKEN gaan gelijk in beweging komen. De vijand kan alleen maar toeslaan op basis van legaal recht. De vijand kan niet zomaar ineens op je rug springen, nee, er is legaal recht voor nodig. En hier zien we dus dat Simson een gebied in gaat waar hij niet had mogen zijn, hij vlucht niet, integendeel, hij zoekt het op.

En dan gebeurt er iets om middernacht, dan lijkt het plots alsof Simson zijn kracht test. Is de kracht er nog? Is de zalving er nog? En dan gaat hij naar de poort, scheurt hij de poort uit de muren en is hij gerust gesteld, zijn kracht is er nog.

Maar door hier te zijn opende Simson ook een andere poort, een geestelijke poort. En die geestelijke poort maakte dat het proces verder kon gaan. De bijbel zegt: DAARNA

Dat is niet zomaar een woord. Hij was in de begeerte van het vlees terecht gekomen, en DAARNA (hij was dus niet bekeerd of niet gevluht), Hij had ook net getest of alles nog ok was, en DAARNA vatte hij liefde zegt de bijbel.

Maar dat woordje liefde staat niet voor de liefde die God bedoeld heeft maar voor lust en begeerte. Dus hij vatte lust en begeerte op voor een vrouw van Sorek. Sorek was ook een plaats waar hij nooit had mogen zijn. Want Sorek betekent letterlijk: Keuze van wijnstokken.

Sorek was een wijngaard. En hij was een Nazireeër, en mocht dus geen wijn drinken en er ook niks met te maken hebben. Dus opnieuw zien we dat hij een deur binnenwandelt die hij nooit had mogen binnen wandelen. Delila wachtte hem vervolgens op. En dan kwamen de stadvorsten tevoorschijn, de grotere machten komen dus in beweging omdat de deur die binnengegaan is opnieuw binnen gegaan. De geestelijke wereld ziet zijn prooi dus groeien. Ziet de legale grond, de mogelijkheden om toe te slaan groeien. En we zien dan hoe vervolgens het plan gesmeed wordt. De vijand smeed een plan om de man van God met zijn bestemming te binden en te overheersen. Dat is ook altijd wat hij wil, dat we gevonden en overmeesterd geraken. Heel simpel, want als je gebonden bent kan je niet functioneren in je bestemming.

Als we aan de vijand denken in de bijbel komen we vaak uit bij de slang. En je hebt verschillende soorten slangen met een aantal aanvalstechnieken.

De eerste techniek is die van de wurgslang. Die wurgen hun prooi, maar dat kan enkel maar als hun prooi dichtbij is, in de grip komt. Dat zie je bij Simson gebeuren. Simson had zich voor een stuk overgeven aan de zonde, flirtte eigenlijk met de zonde, en vervolgens zie je dan hoe zijn kracht getest wordt. De hele tijd proberen ze hem in de grip te krijgen. En op een gegeven moment komt hij dan ook in de greep en dan wijkt zijn kracht.

Een andere soort zal dan weer bijten en gif inspuiten, dat heeft een verlamdend effect.

Een ander type spuwen dan weer gif in de ogen van de tegenstander, dat kan dan zorgen voor blindheid.

Zo heeft de vijand net zoals de slang een aantal technieken. Een aantal technieken die je kan terugvinden bij Simson. En uiteindelijk zien we in vers 19 dat hij zijn kracht verliest.

En dan komen de Filistijnen over hem (de demonen grijpen hem) en zijn ogen worden uitgestoken. De laatste richter van Israël was zijn ogen dus kwijt. Het licht dat God dus wilde geven aan zijn volk verdween. De natie was dus gedesoriënteerd.

Dat doet moet denken aan Jezus toen hij op aarde liep. Hij zei toen tegen de religieuze leiders: jullie zijn ziende blind en horende doof. Dus het zicht op de dingen, de tijd en de gelegenheden was er niet.

En als we dan verder in de bijbel gaan kijken in Openbaringen 3 waar 7 kerken beschreven worden. Op zich vind ik dit wel een belangrijk stuk voor ons als gemeente. Want vragen wij ons soms af wat voor kerk dat wij eigenlijk willen zijn?

De laatste kerk die genoemd wordt is de Laodicea gemeente. Letterlijk wil dit zeggen: volksbestuur. Er is geen Godsbestuur, maar een volksbestuur.

Vers 14: omdat gij lauw zijt en noch heet, noch koud, zal ik u uit mijn mond spuwen zegt Jezus.

Omdat gij zegt: ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en heb aan niets gebrek, en gij weet niet, dat gij zijt de ellendige en jammerlijke en arme en blinde en naakte, raad ik u aan van mij te kopen goud, dat in het vuur gelouterd is, opdat hij rijkt moogt worden, en witte klederen, opdat hij die aandoet en de schande uwer naaktheid niet zichtbaar worde, en ogenzalf om uw oogleden te bestrijken omdat hij zien moogt.

Met andere woorden, er zijn kerken in de eindtijd die blind zijn. Heftig he. Blind door eigen gerechtigheid... Ze hebben God niet echt nodig, ze zijn lauw geworden.

Jezus spuwt twee keer in de bijbel. De ene keer op de grond om van stof klei te maken om de blinde te genezen. Maar hier in openbaring spuwt Jezus opnieuw maar wordt de blinde niet genezen, omdat er geen bekering is.

Ik wil niet heel de tijd negatief gaan preken. Dat is ook zeker niet de bedoeling. Ik wil mijzelf, jullie en ons als gemeente vooral aanmoedigen om niet lauw te zijn. Maar we moeten er ook steeds voor waken dat we niet blind worden. Blind voor de gevaren, dan heb je geen zicht op de tijd, je bent gedesoriënteerd. Je wordt dan een soort van speelbal, en dat is ook wat je ziet bij Simson.

Simson komt vanuit een roeping en bestemming in de molen van doelloosheid. Als een ezel wordt hij geplaatst in een molen waar graan gemalen wordt. Hoe erg is dat?

Hij had zo een duidelijk bestemming, namelijk om een begin te maken aan de bevrijding van de Filistijnen voor de natie. Dat was zijn bestemmingsplan. Dat was zijn roeping. Daarvoor was hij Nazireeër Gods.

Zo is ook de kerk bestemd om een boodschap van bevrijding te brengen in deze natie. Maar wat als de kerk blind is. Of zijn doel is kwijtgeraakt, of misschien deels zijn doel is kwijtgeraakt? Misschien omdat we deuren hebben geopend die we beter niet hadden geopend? En let op, want dat heeft ook een effect op de gelovigen zelf, want dat kan maken dat ook zij in die molen blijven rondlopen, dat ze doelloos geworden zijn.

En hoe zit het met jou en je bestemming? Ga jij nog steeds op je doel af? Of loop ook jij in cirkels? Heb ook jij misschien soms eens een deur geopend die je beter niet geopend had?

En het gaat nog een stap verder, want vanaf vers 23 lezen we dat er een groot feest is voor de afgod Dagon. En de Filistijnen laten Simson opdraven om hen te vermaken. Hij wordt dus een voorwerp van spot. Hij was dus zijn ogen kwijt, zijn doel kwijt en werd het voorwerp van spot.

En wees eerlijk, is ook de kerk voor de wereld niet vaak het voorwerp van spot geworden? En dan is de vraag voor ons als gemeente. Hoe willen wij zijn? Hoe zit het met onze bestemming? Hebben wij een doel? Weten wij duidelijk als gemeente wat onze roeping is?

En dit verhaal van Simson is dus een wake up call voor ons als gemeente maar ook voor jou heel persoonlijk.

Simson zag niets meer en had nu een jongentje nodig die hem hielp om zich te verplaatsen (vers 26). Dus de zalving van God dreef hem aan, God dreef Simson aan. Maar op het einde van zijn leven zie je dat Simson een jongetje nodig had om zich te verplaatsen. Zie je wat er gebeurd?

En dan uiteindelijk staat Simson daar en schreeuwt hij uit naar God, Here Here, gedenk toch mij en maak mij nog slechts eenmaal sterk. Dit zodat ik mij met één wraak voor mijn beide ogen op de Filistijnen wreke.

Zo zie je dat hij echt de weg kwijt is. Simson connect nu niet met God zodat hij terug in zijn bestemming zou komen, zodat hij zijn roeping zou vervullen. Nee, hij roept wraak aan over de ogen die hij kwijtgeraakt is. In die molen is de concentratie jammer genoeg dus op zichzelf gericht.

Simson sterft op een jonge leeftijd (40 jaar), 20 jaar lang had hij Israël gericht. Is dat niet verschrikkelijk?

Simson zaaide op de akker van het vlees. Als we dat dan gaan vergelijken met Jozef die je zag zaaien op het akker van de geest, dan zie je een groot verschil tussen beide.

Jozef zag je in de hoogte van zijn bestemming komen, en de ander zie je in een totaal verval terecht komen.

Simson wilde wraak nemen voor zijn ogen. Jozef nam geen wraak op zijn broers maar gaf hen een nieuwe mantel.

Hoe is het met jou ogen? Hoe zit het met mijn ogen? Welke deur moeten we niet naderen? Misschien ben je wel een deur te ver gegaan, weet dan dat Jezus er steeds is om jou daar bij te helpen.

Het begon in Gaza, zij was sterker. Vervolgens loerden de Gaziëten, de sterken. De bijbel zegt nochtans dat je de sterken moet binden voor je het huis plundert. Maar wat doet Simson, hij bindt de sterken niet, maar hij laat zich binden door de sterken.

Doordat je Simson niet ziet vluchten zie je hem terecht komen bij Sorek. Op een plaats waar hij nooit had mogen zijn. Er zijn plaatsen waar je als kind van God gewoon niet moet komen. Dat heeft te maken met jou Heilige status. Je bent apart gezet. Simson was heilig voor de Heer. Zo ook ben jij heilig voor de Heer.

Simson had uiteindelijk nog uit de val kunnen blijven door de eerste keer met de pezen, door de tweede keer met de touwen, en de derde keer toen hij zijn haren liet weven. Tot drie keer toe had hij de mogelijkheden van: ok, nu heb ik je door... Maar nee, hij liet zich gek maken tot stervens toe. Die vrouw maakte hem helemaal gek, hij gaf zijn hart helemaal bloot. En dat was voor de vijand de laatste wurggreep die nodig was om Simson te verslaan. Dat was de laatste adem voor Simson. Nu zat hij er helemaal in.

Voor ons is het heel belangrijk dat er het besef is dat we een man of vrouw zijn van bestemming. En in het groter geheel zijn we ook een gemeente met een bestemming. Niet om in een cirkeltje te blijven draaien en kerkje te spelen. Nee, we hebben een boodschap, een boodschap voor deze wereld. We hebben een opdracht om de waarheid van Christus te preken. Dat is onze grote opdracht. God heeft een doel met onze gemeenschap met onze kerk. God heeft een doel met jou.

Ik hoop dat we niet blind zijn. Ik hoop dat we als gemeente niet blind zijn. Dat we niet lauw zijn. Weet je, ik ga er nu niet te ver op in gaan. Maar in openbaringen 3 zijn er uiteindelijk maar 2 kerken van de 7 die een stempel van God krijgen. Dat is de leidende kerk en de philadelphia kerk. De philadelphia kerk was de verwachtende kerk. Die bleef uitkijken naar Christus. Het was een krachtige kerk die niet werd uitgespuwd. Zo een kerk wil ik graag zijn. Jullie ook?

Weet je als ik kijk naar het leven van Simson en dan vergelijk met het leven van Jozef dan denk ik dat er buiten een boodschap voor ons als kerk ook een hele persoonlijke boodschap in zit voor ons. Het is misschien wel een appél om ons leven opnieuw in te richten. Ieder mens heeft met deuren te maken, dit ging over een morele deur, maar er zijn ook andere deuren die je naar binnen kunnen zuigen en waar de wurgslang op je wacht of de gifslang op je wacht. Waar de verblinding van je ogen op je wacht. En ja, de werken van het vlees, dat is een hele lang lijst. Maar het maakt op zich ook niet

uit hoe hij je vangt. Het is belangrijk dat je weet dat hij zoekt. Waarom? Omdat hij weet dat als hij een legaal recht heeft dat hij dan genadeloos hard kan toeslaan.

Ik kijk wel graag naar documentaires. Maar dan wel enkel waar de prooien gevangen worden. Het moet toch een beetje spannend blijven. Maar is het je al opgevallen dat bijna altijd de koppige oudere dieren en de koppige heel jonge dieren zijn die meestal als prooi gevangen worden? Deze dieren zijn koppig en nemen soms wat afstand van hun kudde. En net dan zijn ze de ideale prooi. Want die hebben niet de bescherming van de kudde. En zo is ook de gemeente een stukje bescherming voor ons allemaal. We beschermen elkaar. Een lichaam beschermt, het is dus ook goed om deel van een lichaam te zijn.

Besef dat we allemaal een bestemming hebben, dat we allemaal een doel hebben. Dat we hier niet zomaar samen bij elkaar gezet zijn. Maar dat het een doel heeft.

Lieve vrienden, zaai op het akker van de geest, en niet op die van het vlees. Als er deuren zijn die je vandaag moet sluiten, sluit ze dan. Doe ze dicht, praat er met God over. En moest je toch in een fase zitten dat je het gevoelt hebt dat je in de greep zit. Dat je vastzit. Roep dan om hulp. We zijn er om elkaar te helpen, niet om elkaar te veroordelen.

Nog een interessant weetje trouwens, wist je dat als een wurgslang zijn prooi heeft ingeslikt, en op dat moment die slang gaat irriteren, dat hij dan zijn prooi gaat teruggeven?

Dus misschien heb jij het gevoel dat je al in de buik van de vijand zit.... Maar weet dan dat we er zijn om elkaar te helpen. Dat wij samen de vijand kunnen irriteren met ons gebed en zo voor bevrijding kunnen strijden in de naam van Jezus. En op die manier krijgt iedereen terug het recht om te gaan voor zijn bestemming, voor zijn roeping.

Amen.