

Scherp je pijlen

2 Koningen 6: 1-7

Eliza staat als beeld voor de Heilige geest, ook in als we dit stuk lezen.

Vers 1 Eens zeiden de profeten tot Elisa: Zie toch, de plaats, hier voor u, waar wij wonen, is voor ons te bekrompen.

Alleen al over deze vers zou je een hele preek kunnen houden. Waarom zeggen de profeten dat het er te bekrompen is?

Het is belangrijk om te beseffen in je leven dat er meer is. Het is ook belangrijk om te beseffen dat er meer is voor de gemeente.

Als we de bijbel lezen zien we veel dingen die nog niet normaal zijn in ons midden. Maar die wel normaal zijn om dat Christus ze volbracht heeft.

Wonderen en tekenen bekijken wij vaak als uitzonderlijk terwijl de eerste kerk het als heel normaal beschouwde.

Maar hier lezen we dus dat een groep gelovigen zeggen dat het te bekrompen is.

Paulus roept tegen de Korintiërs , je moet ruimer worden. Je bent te eng.

Misschien moeten we dat tegen onszelf ook wel zeggen dat we soms te eng kijken. Wat in ons straatje past dat past, maar wat niet in ons straatje past daar moeten we dan ook maar niets van weten.

We hebben allemaal een eigen theologie die we gewend zijn. En om daar uit te breken, uit die cocon, om minder bekrompen te zijn en in de volle ruimte van God te komen, dat is niet altijd even gemakkelijk.

Vers 2 Laten wij toch naar de Jordaan gaan en iedere een balk daar vandaan halen en laten wij er voor ons een verblijfplaats inrichten om er te wonen.

Ze willen hier tot actie komen. Je zou kunnen zeggen dat er groei is.

Er is hier visie om de tentpinnen uit te zetten en om te groeien. En ze gaan allemaal aan het werk. Er staat ook heel specifiek ONS.

Ik geloof ook zelf dat de doorbraken die God zal geven in de gemeente er niet zal komen door 1 of 2 mensen maar het is de hele gemeente. Ik geloof ook echt in een ONS bediening. Het gaat niet om 1 of 2 personen maar het gaat om Christus die door ons allen samen heen wil werken.

En dat volgt er iets heel principiële in de tekst. Er staat

En hij zeide: Gaat.

Wie zegt dit? Eliza zegt dit, het typebeeld van de Heilige Geest. Dus ze vragen aan de Heilige Geest, Heilige Geest, er moet toch meer zijn?

En de Heilige Geest is direct in, is direct enthousiast.

Durf te vragen aan de Heilige Geest. Hij is nog steeds enthousiast om er mee in te stappen als je iets vraagt. Dat was niet alleen iets voor de eerste kerk, maar ook nog steeds zo in deze tijd.

En dan zegt de Heilige geest heel simpel: Gaat.

Met andere woorden, hij zegt, kom in beweging.

Vers 3 Toen zeide een: Wees zo goed en ga met uw knechten mee.

Heerlijk wat die ene hier doet. Ook belangrijk trouwens wat deze ene hier doet.

Hij maakt misschien wel het verschil voor de anderen en de hele toekomst.

Zorg dat ook jij die ene bent. Die zegt, Here, ik ga alleen als U ook gaat.

Net zoals ook Mozes zei, alleen met u ga ik. Hier vragen ze de Here letterlijk om mee te gaan.

En het antwoord is dan ook heel simpel in vers 3: IK GA MEE zegt hij.

Het is simpel, we moeten de Heilige Geest maar gewoon vragen, ga mee. En

Hij gaat ook vervolgens met ons mee.

Vers 4: En hij ging met hen mee. Als zij bij de Jordaan gekomen waren, velden zij bomen.

Zij velden bomen. Zij waren dus actief, ze gaan er tegenaan. Ze gaan er volop voor.

Vers 5 En terwijl een van hen een stam velde, viel het ijzer in het water, en hij slaakte een kreet en riep: Ach mijn Heer, het was geleend.

Eigenlijk lees je dus dat mensen hier aan de slag gingen met geleende kracht. Dat is belangrijk. God wil dat we allemaal aan de slag gaan met geleende kracht. De kracht niet uit onszelf maar de kracht uit de Heilige Geest. We moeten aan de slag gaan met geleende kracht, met de kracht van de Heilige Geest. We moeten durven uitstappen.

Maar ze maakten dus gebruik van geleende kracht. En dan even ging het mis. Het ijzer kwam terecht in hete water. Maar we lezen dan verder in vers 7.

Maar de man Gods zeide: Waar is het gevallen?

Dat is zo mooi. Er komen hier geen verwijten. Er wordt niet gezegd dat het een klungelaar is. Het motief was zo goed om in beweging te gaan. Dan gaat de Heilige Geest ook niet komen met verwijten als het mis gaat.

Maar hij vraagt, heel liefdevol, waar ben je het kwijtgeraakt?

Misschien heb ook jij al geoefend met die geleende kracht en leek het geen effect te hebben en had je het idee dat er helemaal niets gebeurde. Je kan dan iets verliezen. Maar de HG vraagt dan zeer liefdevol: Waar ben je het kwijtgeraakt?

En toen hij hem de plaats gewezen had

Zo is het ook heel vaak in ons leven. We weten het precies. We kunnen het meestal precies aantonen en benoemen waar we het zijn kwijtgeraakt. Toen is er dat gebeurd, toen was er die telleurstelling, Waar zijn we het kwijtgeraakt, dat is de kernvraag.

En sneed hij een stuk hout af,

Dat is mooi om te zien. De Heilige Geest komt altijd met het kruis. De Heilige Geest richt zich altijd op het volbrachte werk. En dat is het kenmerk van de Heilige Geest. Daarmee kan je hem onderscheiden van andere geesten. Hij zal altijd naar Jezus wijzen.

En dan komt daar die bovennatuurlijke werking door het kruis en het bijblad komt weer boven drijven. En die man die pakt het .

En hij zeide: Neem het op.

Dit is een heel belangrijk punt. Want je kan verwonderd toekijken en zeggen:: Waw, het ijzer drijft, wat een wonder! Je kan iedereen er bij halen om mee te komen kijken. Maar je zal er nooit mee aan het werk gaan als je gewoon maar kijkt. Sommige kijken alleen maar naar wat God doet. Maar God wil dat je deel uitmaakt aan wat Hij volbracht heeft.

En de Heilige Geest zegt: Neem het op.

Hij strekte zij hand uit en greep het.

Wil ook jij je hand uitstrekken en het pakken?

Wil jij ook die kracht pakken? En dat gaat het niet alleen om kracht voor genezing of bevrijding. Maar het kan ook gaan om doorbraken over situaties die al zo lang vastzitten. En dat kan van alles zijn, dat kan zelfs op je werk zijn. Ik geloof dat er een bovennatuurlijk kracht is van God. En God wil de hemel veel dichterbij ons brengen. Want iets uit de hemel woont in jou. De Heilige Geest woont in jou.

De Heilige geest woont in jou.

En in denk nu aan 2 dingen. Slagkracht en scherpte. Slagkracht is belangrijk.

De slagkracht moet terugkomen in de kerk. In de HELE kerk, in de ONS bediening. Niet maar in enkele personen en af en toe. Maar in iedereen. Dit zijn de tekenen die de gelovigen zullen volgen zei Jezus.

Maar we moeten ook scherp zijn. Een botte bijl werkt niet. Je moet geslepen worden. Vroeger ging dit met een steen om een bijl terug scherp te maken. Als je kijkt in de bijbel, dan gaat bijl scherp over het woord. We moeten het woord dus met scherpheid hanteren is dan de conclusie. Want het woord is scherper dan enig tweesnijdend zwaard.

Hij maakte mijn mond als een scherp zwaard staat er ook in de bijbel.

God wil jou en mijn woorden gebruiken om zelfs in 1 woord misschien door te kunnen breken.

God wil onze woorden gebruiken om misschien wel door te breken in net dat gebied waar al zoveel bijlen zijn gesneuveld. Misschien wel net in dat gebied waarin al zoveel bijlen bot zijn geworden. Zorg er dus voor dat jou mond gevuld is met dat scherpe woord van God.

Weet je, Jezus gebruikte soms maar 1 woord en het was raak. Waarom? Omdat hij ook de scherpheid van het woord had.

Je kan duizenden woorden gebruiken, duizenden teksten aanhalen. Maar dat ene woord geïnspireerd door God, dat ene woord kan echt het verschil maken.

Jesaja 41:15 Zie, ik stel u tot een scherpe, nieuwe dorsslede met dubbele sneden. Gij zult bergen dorsen en verbrijzelen en heuvelen zult gij tot kaf maken.

Dat heeft alles te maken met het binnenhalen van de oogst.

Een dorsslede haalt de korrels los uit de aren.

De kerk is de oogstmachine. En God wil dat we scherp zijn in het oogsten. Niet af een toe een ziel uit de wereld plukken. Maar hele velden mogen we oogsten. Maar dat kan dus alleen als er een scherpe dorsslede is.

God wil dat we scherp zijn.

Uw pijlen zijn gescherpt – volken zijn onder u – zij dringen in het hard van des konings vijanden. Staat er in Psalm 45:6

Pijlen zijn geïnspireerde woorden van God. God wil geïnspireerde woorden geven aan jou en mij. Zodat deze scherpe pijlen harten kunnen raken.

Scherp de pijlen staat er in Jeremia 51:11

Scherp de pijlen. Misschien is het wel het moment dat we terug scherper mogen worden.

Misschien zijn er wel bramen terecht gekomen in je zwaard. Misschien zijn er wel bramen terechtgekomen in je pijlpunt. Zijn er bramen gekomen in je leven. Misschien is het wel het moment om te passeren via de wetstaan van God om je terug te scherpen.

Zodat je terug scherper mag worden in aanbidding, scherper in gebed, scherper in het 'samen gemeente zijn', scherper in evangelisatie, scherper zijn in getuigenis zijn van Hem. En ga zo maar verder.

We leven in een tijd waar het er op aan komt. Je kan niet proberen om met een botte bijl op pad te gaan. Nee, we moeten scherp zijn en slagkrachtig zijn. Niet alleen ik of jij. Maar ook wij als hele gemeente.