

Volgeling van de Heer Jezus in deze eindtijd

Uitdaging en bemoediging

Heer ik heb u nodig

2 Tim 3, 16 - 17

*¹⁶Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, ¹⁷**opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust.***

- Deze tekst uit Timotheüs is geen eis wel een belofte.
- Een belofte van volkomenheid, die God door Jezus in ons leven wil vervullen.
- Wanneer doet Hij dat:
 - Als je bekeerd en wedergeboren bent
 - Als je God dient
 - Zijn woord in acht neemt
 - Je door de Heer laat onderwijzen.

- In deze tijden die we gerust al eindtijd kunnen noemen zijn er 2 soorten mensen:
 - * Zij die God dienen
 - * Zij die zonder God leven
- De tegenstellingen tussen deze groepen worden steeds groter.

Openbaring22:11:

11Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd.

Zichtbaar in deze wereld

Gods plan

- Deze tekst van openbaring is zich volop aan het ontwikkelen
- De mens zonder God glijdt steeds meer af naar immoraliteit en goddeloos handelen.
- Als Christenen worden we geroepen om ‘ **Mens Gods**’ te zijn.
 - * geroepen om volkomen toegerust te worden
 - * te beantwoorden aan Gods doel in het leven van elk van ons.

Gemeente

- Jezus heeft zich voorgenomen de gemeente te leiden naar volkomen rijpheid.
- God laat het niet bij half werk!
- **Efez. 4:**

¹¹En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, ¹²om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, ¹³totdat wij allen de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus. ¹⁴Dan zijn wij niet meer onmondig, op en neder, heen en weder geslingerd onder invloed van allerlei wind van leer, door het valse spel der mensen, in hun sluwheid, die tot dwaling verleidt, ¹⁵maar dan groeien wij, ons aan de waarheid houdende, in liefde in elk opzicht naar Hem toe, die het hoofd is, Christus.

Gemeente en individueel

- Gemeente kan niet volkomen zijn of ernaar groeien als elk individu dit niet doet.
- In deze tijd wil De Heer elk van ons wakker schudden om verantwoordelijkheid te aanvaarden voor je relatie met Hem en voor jouw specifieke taak in Zijn koninkrijk.
- De Heer werkt met zijn Geest enerzijds heel persoonlijk en anderzijds ook op het totaal van de gemeente. (wereldwijd en plaatselijk.)
- Vandaar het belang verbonden te zijn aan een gemeente en de diensten niet na te laten. (Hebr10:25)

- De ambten aangehaald in Efezen 4 duiden niet op 'kerkelijke ambten' maar wel op '**geestelijke bedieningen**'.
- Deze bedieningen helpen om de gemeente en de individuele personen te laten groeien naar volwassenheid in Christus.
- Hierbij zijn alle leden belangrijk en moeten allen hun specifieke plaats innemen.

Efez.4:16

¹⁶En aan Hem ontleent het gehele lichaam als een welsluitend geheel en bijeengehouden door de dienst van al zijn geledingen naar de kracht, die elk lid op zijn wijze oefent, deze groei des lichaams, om zichzelf op te bouwen in de liefde.

De Schriften werken volkomenheid uit

2Tim.3: 14 – 17

Blijf gij echter bij wat u geleerd en toevertrouwd is, wèl bewust van wie gij het hebt geleerd, en dat gij van kindsbeen af de heilige Schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof in Christus Jezus. Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust.

- Naast de bedieningen die de Heilige Geest gebruikt om je tot volkomenheid en volwassenheid brengen heb je uiteraard Gods woord: de Bijbel, die steeds de basis is waar je kan op terugvallen.
- Het Woord bevat:
 - * onderrichten
 - * weerleggen
 - * verbeteren
 - * opvoeden
- Deze aspecten zorgen ervoor dat je **'opnieuw wordt opgericht'** tzt **'herstelt wordt tot je eigenlijke staat'** dus zoals God je echt bedoeld heeft.

- God is nooit van zijn oorspronkelijk plan terug gekomen!
- In Jezus heeft Hij zich voorgenomen om de gemeente en elke individuele gelovige in die gemeente te brengen tot volmaakte staat waarin God zich kan verheerlijken. Daartoe zijn wij in Christus **herschapen**.
- Dit is **WAARHEID!**
- Grote vijand hierbij is de satan, reeds van in de beginne.

- In de beginne was ook God met Zijn Geest aanwezig waardoor de mens in Christus kan herschapen worden en daardoor kan het volle licht terug schijnen.
- Satan verderft en verwoest God richt op , herschept en brengt door Jezus, ondanks wat satan doet, zijn oorspronkelijk plan in uitvoering.
- De **herscheping** in Christus brengt ons tot **gelijkvormigheid** aan Christus.
- Gods Geest is bezig om de mens tot volkomenheid te brengen.
- Zijn woord en de bedieningen richt de mens, die zijn aanwijzingen volgt, helemaal op en doet hem groeien naar die gelijkvormigheid.



Doel van deze herschepping

- Volkomen zijn in Hem
Heeft te maken met 'het zijn': identiteit, kracht en inhoud van het karakter.
We zijn bekleed met de '**Koningsmantel**'
- Toegerust zijn tot alle goede werk
Heeft te maken met het 'doen': geestelijke toerusting.
We zijn toegerust met de '**Geestelijke wapenrusting**'

Koningsmantel en Geestelijke wapenrusting

- In 1 Sam.18 lezen we dat Jonathan als koningszoon aan David niet alleen zijn koningsmantel gaf maar ook zijn wapenuitrusting.
- Dit is als een beeld voor wat Christus doet. Als koningszoon heeft Hij ons niet alleen de mantel van de gerechtigheid gegeven, maar ook de geestelijke wapenrusting van de Heilige Geest, de vrucht en de gaven.
- Er is vooreerst de totale wapenrusting beschreven in Efezen 6, om de tegenstander te overwinnen en de vrucht en de gaven van de Heilige Geest om een beeld te zijn van Christus op deze wereld.

Herstelplan

- Hand.3:21

²¹Hem (Jezus) moest de hemel opnemen tot de tijden van de wederoprichting aller dingen, waarvan God gesproken heeft bij monde van zijn heilige profeten, van oudsher.

- Het totale herstel zal er zijn bij de wederkomst.
- We leven nu in de tijd dat we in het groeiproces zitten om het evenbeeld van Jezus te worden.
- Om hierin te groeien zullen we trouw moeten zijn aan de schrift en open staan voor wat de Heilige Geest ons aanreikt.

Herstel

- Dit vindt plaats zowel in de gemeente als in ieder mens individueel.
- Het proces is ook individueel en persoonlijk.
- Het is een heilig vormingsproces naar volkomenheid in Hem die op het kruis en door zijn opstanding alles heeft bewerkt, de vernieuwing van de inwendige mens.
- Als alle leden van de gemeente dit proces aannemen zal ook de hele gemeente stralen tot Zijn eer.
- Volgens mij het enige scenario om in deze wereld echt het verschil te maken.

Een weg door het water

- We zullen individueel en als gemeente moeten groeien om de moed te ontvangen om net als Elia en Elisa de profetenmantel op te nemen en deze op het water te slaan (2kon2) en zo een weg te banen door het ondoorwaadbare water.
- Deze profetische kracht hebben we nodig om de ondoorwaadbare rivieren van deze tijd door te komen. Hiermee zullen we paden kunnen banen waar de gemeente voorwaarts kan gaan.

Zonder de kracht van de Geest gaat het niet.

- We hebben meer dan ooit de kracht van de Heilige Geest nodig.
- Paulus roept ons in zijn brieven meermaals op om gedoopt en vervuld te worden met Gods Geest.
- Als je naar de pinksterdag in handelingen kijkt dan zie je duidelijk hoe krachtig de Heilige Geest in mensen werkt. Zo kan hij ook in elkeen van ons werken. Onderschat die kracht niet.
- Door je totale bekering en het belijden van zonden en door de vervulling met de Heilige Geest wordt je in staat om een krachtig kanaal te zijn in deze stukgelopen aarde.

Proces

- Niet ongerust worden: onze groei is een proces.
- Het is wel belangrijk dat je kiest om te groeien in het juiste klimaat.
 - Geleid door Zijn woord: “ Wie het woord hoort en doet wat er in staat”. We moeten ons dus **verdiepen** in het woord en het ook **toepassen**.
 - Geleid door zijn Geest die werkt via het woord en via de gaven en bedieningen. Zo zijn we aan elkaar gegeven om elkaar lief te hebben en toe te zien op elkaar.

Proces

- Ezechiel47
3Nadat de man uitgegaan was naar het oosten met een meetsnoer in zijn hand, mat hij duizend el en deed mij door het water gaan; het water reikte tot aan de enkels. 4Hij mat weer duizend (el) en deed mij door het water gaan; het water reikte tot aan de knieën. Hij mat weer duizend (el) en deed mij erdoor gaan; het water reikte tot aan de heupen. 5Hij mat nog eens duizend (el); nu was het een beek geworden, die ik niet doorwaden kon, want het water was zo hoog, dat men erin zwemmen kon, een beek die men niet kon doorwaden.
- *6Toen zeide hij tot mij: Hebt gij het gezien, mensenkind? Daarop deed hij mij teruggaan langs de oever van de beek. 7Toen ik terugkeerde, zie, langs de oever van de beek stonden aan weerszijden zeer veel bomen. 8Hij zeide tot mij: Dit water stroomt naar de oostelijke landstreek, vloeit af naar de Vlake en komt in de zee; in de zee wordt het uitgestort, zodat haar water gezond wordt. 9En alle levende wezens die er wemelen, zullen leven, overal waar de beek komt, en er zal zeer veel vis zijn, want als dit water daarheen komt, dan wordt (het water van de zee) gezond. Overal waar de beek komt, zal alles leven.*



OPWEKKING 763
IK HEB U NODIG

OPWEKKINGSLIEDEREN CD 38