

The background of the slide is a faded, light-colored version of Michelangelo's famous fresco, 'The Creation of Adam'. It shows the hands of God and Adam reaching towards each other, with the gap between them being the central focus. The text is overlaid on this image.

De Schepping

Levenslessen

Gods Wil

Gods verlangen is:

- Dat we Hem kennen met ons hele hart, je hele ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand.
- Heb je naaste lief als uzelf
ttz jezelf en je naaste op dezelfde wijze liefhebben zoals je God liefhebt.

Zie onderaan...

... In het begin schiep God...

- In welke context leven wij als Christenen?
 - context van 'eeuwigheid'.
 - Dit houdt in dat er veel meer 'onzichtbaar' is dan 'zichtbaar'.
 - Voor God en in Zijn wereld zijn beide delen even reëel.
- We kunnen de hele geestelijke wereld niet zien, maar wel ervaren. (roeach Elohim: roeach: wind-adem/ Elohim: God als Schepper)

- De Bijbel leert ons dat God altijd heeft bestaan en altijd zal bestaan. Zijn koninkrijk is onmetelijk machtig.

- Wij worden geroepen om te leven in het licht van deze eeuwig glorie. Dat is onze uitdaging als mens.

Wat leren ons de verschillende scheppingsdagen

- Dag 1:

God gaf energie en tijd. 24/7... dag en nacht.

We berokkenen onszelf schade als we hier geen rekening mee houden.

- Dag 2:

Hij gaf ons het paradijs, niet de hemel als ons levensomgeving. Juiste begrenzing.

- Dag 3:

God gaf ons een welbepaalde plaats om te leven: we kunnen slechts op 1 plaats tegelijk zijn. (hier en daar..)

- Dag 4:

- Hij gaf ons dag en nacht... Actie en rust... licht en duisternis....

- Een goed geregeld ritme. Van dag tot dag naar week tot week.... Seizoenen... Geeft rust en orde

- Dag 5:
 - levende creaturen worden geschapen. (schepping van de waterdieren en de luchtdieren)
- Dag 6:
 - Dieren op het land;
 - De kroon van de schepping
 - de mens:** geschapen naar Gods beeld en gelijkenis, man en vrouw waarbij God ons autoriteit en het beheer geeft van Zijn schepping.

Dit alles was voor de zondeval!

Door de zondeval werd de toegang tot het paradijs verzegeld. Onze natuur door God gegeven was van toen 'vleselijk'.

(kwetsbaar en vergankelijk)

- Onze geest is hierdoor beschadigd en afgescheiden van God. Ons 'vlees' en onze 'ziel' nemen de heerschappij over.
- Ons diepe zijn is niet meer verbonden met God. In plaats van 'God' gericht te zijn worden we 'Ik' gericht.
- God kennen en omgaan met Hem wordt een 'taak' en niet meer vast aan onze natuurlijke uitdaging.

- In plaats van God te zoeken verstoppen we ons voor Hem. Het maakt ons angstig, twijfelend en soms cynisch.
- We gaan verbinding uit de weg
- Door de scheiding van onze initiële zijn (zoals God ons had bedoeld) komen we als mens in een enorm vacuüm en hebben we last om soliditeit in het leven te ervaren.
- We worden steeds getrokken enerzijds naar God en anderzijds door ons vlees en de wereld.
-

**Zonder een diepe keuze voor God en Jezus
en een gewortelde toewijding
lopen we totaal verloren.**

Gods natuur - mijn menselijke natuur

- Mijn menselijke natuur attendeert me op alles wat niet loopt.
 - Ziekte
 - Pijn (psychisch - lichamenlijk)
 - Zonde (verkeerde keuzes, onvergevingsgezindheid, verkeerde stoel..)
 - Kwetsuren mij door anderen aangedaan of door mij aan anderen aangedaan.
 - angst, schaamte
 -

- Mijn menselijke natuur richt zich op zijn eigen navel of negeert wat niet gaat.
- Van nature kiest mijn menselijke natuur niet voor God.
- Doorheen het hele OT zie je hoe Gods volk steeds weer weg dwaalt van Jahweh waardoor God steeds weer drastisch moet ingrijpen.

- God merkte dat de 'prachtige mens' zoals Hij deze had geschapen verloren loopt.
- Jezus , Zoon van God, herstelt de brug tussen God en Mens.
- Door Zijn striemen, Zijn bloed is ons herstel een feit geworden. Jezus bracht verzoening en genade.
- Dit is geen lichte beslissing! Een beslissing met bevrijding voor u en mij.

Joh 10,10

¹⁰De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed.

Jezus kwam om dit mogelijk te maken!

Hoe is mijn denken over Jezus?

- Als je Jezus volgt ga je tegen de stroom in. Laat je vernieuwen in je denken want het 'wereldse' gedachtegoed zit dikwijls meer vast in ons dan wat we beseffen.
(Rom12:2;2Kor5:17)
- In Christus Jezus zijn we een totaal nieuwe schepping.
- Ons leven krijgt een totaal nieuwe insteek.
- Is dit zo in mijn en uw leven?

Wie ben ik in Christus

- Je origine:
God die ons heeft gemaakt, naar zijn beeld en gelijkenis en dit door Zijn overvloedige nooit stoppende liefde. Je was al bedacht nog voor God deze wereld schiep. (Efezebrief)
- Je identiteit:
Staat rechtstreeks in verband met je origine! We zijn Kinderen van God en Zijn erfgenamen.
Zijn vaderhart is de essentie van onze identiteit.
Blijven we leven als 'wezen' of kiezen we terug te leven zoals God ons heeft ontworpen? Je identiteit geworteld in Hem.

- Zingeving:
 - Relatie met God, relatie met jezelf en elkaar en met Zijn schepping.
 - Hij stelde ons aan over alles te heersen behalve over jezelf.
 - Hij blijft regeren in ons hart en dat is een belangrijke sleutel.
- Moraliteit:
'Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf'
(gevolg van je zingeving)
- Toekomst:
 - Jezus verbrak de straf van de zonde.
 - Bij de wederkomst zal de aanwezigheid van zonde verdwijnen. (Hij komt terug als koning)

Gevolg in mijn leven nu

- Antwoord geven aan het ultieme doel waarvoor ik geschapen ben.
- Kiezen voor Jezus. (op welke stoel zit jij en waar zit Jezus?)
 - Weet: kiezen is verliezen... Je kiest voor het ene en sluit dus het andere uit!
 - Wie voor Jezus kiest, kiest tegen de zonde.
 - Je kiest om je door de Heilige Geest te laten transformeren en dat vraagt offers.
- Je keuze heeft 'eeuwigheids'consequenties.

Wedergeboorte, bekering, dagelijkse leven

- De meesten van ons zijn wedergeboren en hebben een keuze gemaakt. (als nog niet dan roept Jezus je vandaag op om te worden wie je echt bent!)
- Dikwijls blijft het bij die ene keuze maar Paulus roept ons op te groeien naar volmaakte heiligheid. Dit is een keuze van elk moment.
- Dit kan alleen door een 'paradijslijk' leven waar God en Jezus en Zijn Geest de regie hebben.
- Dus door voortdurende intieme relatie in alles wat we doen, denken en voelen.
- Als je met ziekte blijft lopen , geplaagd wordt laten je dan zalven door je geestelijke verantwoordelijke; (Jacobus 5,14)

Uitnodiging/oproep

- Wat wil ik met mijn leven doen?
- Waar liggen mijn verwachtingen?
- Wil ik kiezen om me 100% toe te wijden aan Jezus en me door Gods Geest te laten leiden?
- Ben ik bereid me te laten vernieuwen in mijn denken. (niet meer verbonden met het wereldse zogenaamde logische denken)?

Wat is je antwoord?

